



- Bijbelverspreiding in zeventig talen - pagina 2
- Leerhuis 'Waar Je ook bent' - pagina 6
- Expositie 'Pesach' - pagina 11



# Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

2e jaargang | nummer 3 | maart 2018

## Passietijd

Het thema van dit maartnummer van *Kerk in Zoetermeer* is 'Passietijd'. Meteen zal gedacht worden aan het lijden van Jezus. Toch is dat niet de enige betekenis van 'passie'. Er is iets wonderlijks met dat woord.

Passie staat voor 'lijden' en 'lijdensverhaal'. Tegelijkertijd kennen we passie als 'hartstocht', 'sterke (voor)liefde', 'groot verlangen naar'. Verdriet om dat wat je niet wilt tegenover blijdschap om dat waar je naar verlangt. Hoe rijmt dat? In dit ene woord komt het hele leven voorbij: lijden en verdriet, hartstocht, vreugde en verlangen. Uiterste emoties in een mensenleven. Ze spreken ons – juist in deze Veertigdagentijd – aan vanuit de verhalen over Jezus van Nazareth. Huub Oosterhuis schrijft in een lied: 'Uw naam is hartstocht (lees: passie) voor gerechtigheid.'

### Hoopgevend licht

Passietijd – tijd voor Pasen – is de tijd waarin de kerken in het



Aran van der Giessen, 'Finding Hope', 50x70 cm, acryl op doek

'De schildering heeft een aantal donkere delen, maar ik heb nergens zwart gebruikt. Je ziet heel donker blauw, groen of paars. Dat heb ik bewust gedaan. Zelfs als je donkere tijden meemaakt in je leven, moeilijke perioden waar je doorheen moet, is hoop nooit ver weg.'

'Ik blijf naar u uitzien, altijd, u lof brengen, meer en meer. Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen.'

Psalm 71:14-15 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Zie ook het interview Passieproject 'Membra' op de culturele pagina 11: 'Expressieve lijdenscantates in muziek, zang en beeld'

bijzonder stilstaan bij die Ene, 'God-met-ons', die met zijn grote, ons aanvurende passie voor gerechtigheid een weg baande door de dood naar het leven.

Voor mensen die Hem daarin volgen is het daarom het hele jaar 'passietijd'. Er is lijden, verdriet om wat donker is, maar ook het weten dat het duister niet het

laatste woord heeft. Het schilderij 'Finding hope' hierboven laat dat zien. In het duister zie ik het licht van Gods genade hoopgevend doorbreken. Door

het donker van het lijden gloort Gods passie voor gerechtigheid en bevrijding.

• Joke Westerhof

## VERKIEZINGSDEBAT

### 'Compassie in de stad'

**VERSLAG** • Met een volle publieke tribune en een uitgebreid panel bestaande uit vertegenwoordigers van tien politieke partijen, was het eerste verkiezingsdebat dat het ILOZ (InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer) organiseerde, een groot succes.



Tijdens de bijeenkomst in het hagelnieuwe Forum Stadhuis werden we geconfronteerd met de kinderziekten van zo'n eerste happening. Om 21.00 uur exact viel het licht uit en moesten de plaatselijke politieke kopstukken in het donker verder discussiëren. Het deed niets af aan het enthousiasme, waarmee de discussie over de vier geponeerde stellingen werd gevoerd.

### Levendig

Een van de stellingen luidde dat Zoetermeer het Charter of Compassion zou moeten ondertekenen. De politieke partijen voelden zich alle verbonden met de boodschap van het Charter: het stimuleren van vreedzaam en humaan samenleven. Enkele partijen spraken zich duidelijk uit vóór ondertekening, andere vonden de boodschap te algemeen en wilden

die eerst concretiseren ofwel eerst bij de bevolking onderzoeken of er draagvlak voor is. Ook de stellingen over de verbetering van levensbeschouwelijk overstijgend onderwijs in Zoetermeer en de verbetering van de samenwerking tussen formele en informele zorg gaven aanleiding tot levendige reacties zowel vanuit de politiek als vanaf de tribune.

### Huiswerk

Diverse panelleden spraken na afloop van het debat hun waardering uit voor het initiatief van het ILOZ, maar gaven het ILOZ ook meteen huiswerk mee: Het meehelpen aan de voorgestelde verbeteringen. Die handschoen zal het ILOZ na de verkiezingen graag oppakken, in samenspraak met de nieuwe raad.

• Els Alebregtse

## POLITIEK PORTRET

### Twee christen-politici over 'stad en geloof'

Met de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart in het vizier reageren twee lijsttrekkers op drie actuele vragen van *Kerk in Zoetermeer*: Ingeborg ter Laak van het CDA en André Bos van ChristenUnie/SGP.

#### Hoe denkt uw partij Zoetermeer verder te verduurzamen?

**Ingeborg:** 'Eén van de uitgangspunten van het CDA is rentmeesterschap: wij willen een samenleving die we door kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Om echt werk te maken van duurzaamheid, zullen we het met elkaar moeten doen. Daarom is CDA Zoetermeer voor een duurzaamheidsbonus voor iedereen: budget voor bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. Een lagere energierekening betekent meer geld in je portemonnee. De duurzaamheidsbonus is er ook voor mensen die hun afval goed scheiden.'

**André:** 'De CU/SGP vindt de volgende drie maatregelen het belangrijkste.'

- Het verduurzamen van woningen naar 'nul op de meter' en omvorming naar gasloze woningen. De partij stelt zonne-energie

boven windenergie. Niet altijd kunnen particulieren zonnepanelen betalen, maar door grotere gebouwen in Zoetermeer uit te rusten met zonnepanelen, kunnen particulieren via een abonnement toch participeren in duurzame energie.

- Milieueducatie, zowel op scholen als via een speciaal hiervoor ingericht kenniscentrum, waar burgers advies kunnen krijgen.
- Het tegengaan van voedselverspilling; ook hier door gerichte educatie en overleg met de detailhandel om bederf te voorkomen.'

#### Waarop wil uw partij bezuinigen en waarin investeren, met name waar het gaat om de zorg?

**Ingeborg:** 'Krijg ik later nog de hulp en goede zorg die ik nodig heb? Mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol, maar overbelasting dreigt. Wie de verantwoordelijkheid neemt voor een ander, krijgt onze steun. Daarom wil het CDA



#### André Bos, lijsttrekker CU/SGP Zoetermeer

'Vanaf mijn geboorte woon ik in Zoetermeer. Mijn vrouw en ik behoren met ons gezin tot de Protestantse Gemeente Zoetermeer en we zijn lid van de Oosterkerk. In het dagelijks leven ben ik als Business Process Manager werkzaam bij FESTO Nederland. In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn drie kinderen naar de voetbalvereniging of naar de paardenmanege. Als er nog tijd over is, pak ik de racefiets en ga ik het Groene Hart in. Sinds 2006 ben ik gemeenteraadslid en in 2014 ben ik gekozen als lijsttrekker voor de CU/SGP-combinatie.'

vakantiehuisjes ter beschikking stellen waar Zoetermeerse mantelzorgers gebruik van kunnen maken. De gemeente regelt de

Lees verder op pagina 3



#### Ingeborg ter Laak, lijsttrekker CDA Zoetermeer

'In 2014 werd ik raadslid namens het CDA en sinds twee jaar ben ik fractievoorzitter. Ik woon in Rokkeveen, ben 45, getrouwd en moeder van twee kinderen. In het dagelijks leven werk ik als directeur in de ouderenzorg. Ik ben bestuurslid van de Nicolaasparochie en trainer bij de Eduardo Frei Foundation. Eerder was ik actief bij Stichting Present en als toezichthouder bij de Bibliotheek.'



## VAN DE REDACTIE

## Lijden in liefde

**D**agenlang trekt koorts de rillingen door je lijf en een pijnlijk strakke band snoert je denken dicht. Piepend en kuchend zwoeg je de dag door, je longen schuren bij iedere ademhaling, zienderogen verzwak je. Eén zware griep en er is niet veel meer van je over dan een kreunend hoopje mens.

*'Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam', zegt de profeet Jesaja in hoofdstuk 53. 'Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was.'*

De Passietijd geeft te denken: bezinning op lijden en liefde, op Jézus' lijden in liefde voor mensen, die zwak, ziek, sterfelijk, schuldig zijn en schromelijk tekortschieten. Wij hoeven Jezus' weg niet te gaan, gelukkig niet. Zijn lijden lokte de dood uit zijn tent, Zijn lijden en sterven leidde tot een levenslange overwinning.

Ik begrijp er niets van. En toch alles, want ik weet: 'Mijn Verlosser leeft!'

• Marieke van der Giessen-van Velzen  
HOOFD/EINDREDACTEUR



## 2 MAART

## Multiculturele dienst op Wereldgebedsdag



Georganiseerd door de Evangelische Broedergemeente wordt er op Wereldgebedsdag, vrijdag 2 maart, een multiculturele dienst gehouden. Deze dienst begint om 14.00 uur in de Adventskerk, Julianalaan 3. In deze dienst is er speciale aandacht voor de situatie in Suriname. Surinaamse mensen uit verschillende culturen vertellen hun persoonlijk levensverhaal en er wordt stilgestaan bij het scheppingsverhaal, toen de schepping nog goed was. Er wordt gebeden voor de aarde en het milieu, voor verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners van Suriname, voor beter onderwijs en een toekomstperspectief. In de liederen klinkt de lofzang tot God. Iedereen is van harte welkom deze dienst bij te wonen.

Christine Welschen, pastor EBG  
E christine@welschen.net  
W www.wereldgebedsdag.nl en  
worlddayofprayer.net/suriname-2018  
F Wereldgebedsdag Nederland

## MISSIE MET PASSIE

## Bijbelverspreiding in zeventig talen

De Bijbelvereniging heeft een schitterende missie: het gratis verspreiden van tienduizenden bijbeluitgaven per jaar in Nederland in zo'n zeventig talen. Ooit begon dit werk met het neerleggen van bijbels in hotels. Daarna volgden locaties als zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen, vakantiebungalows, bed & breakfasts, hospices, gevangenis en schepen.

Met name vanuit gevangenis werd de roep om bijbels in meer talen steeds luider. Niet verwonderlijk: ruim de helft van de gevangenen beheerst de Nederlandse taal niet of maar matig. De Bijbelvereniging wilde graag tegemoet komen aan de dringende behoefte aan bijbels in een grote diversiteit aan talen. In enkele jaren tijd zijn daardoor de aantallen gegroeid van 15.000 naar ongeveer 100.000 exemplaren per jaar. Niet alleen voor gevangenispastors, ook op veel andere plaatsen bleek dit een 'uitkomst' te zijn voor vele zoekers.

## Tigrinya-bijbels

Zoveel bijbeluitgaven per jaar, waar komt al dat geld vandaan? Mensen die dit werk zó waardevol vinden, geven een donatie of dragen bij aan de collecte die in hun kerkelijke gemeente wordt gehouden. De Bijbelvereniging kan daardoor heel vraaggericht

vele bestellers van gratis bijbels voorzien. Zo kwam vanuit Zoetermeer de vraag naar bijbeluitgaven in het Tigrinya voor de Eritreeërs die er wonen. Als er grote(re) aantallen bijbels ineens worden aangevraagd, kan niet altijd het volledig gewenste aantal kosteloos worden verstrekt. Verrassend genoeg blijkt dan soms iemand door het doen van een (extra) gift deze levering toch mogelijk te maken.

## Veel kinderbijbels

Ook de kinderbijbels in vele talen blijken in een grote behoefte te voorzien! Ze vinden hun weg via het Godsdienst Vormend Onderwijs op openbare basisscholen, via vluchtelingenwerk, inburgeringscontacten, leesprogramma's en kerkelijke activiteiten zoals evangelisatiemarkten en kerk rondleidingen.

De Bijbelvereniging heeft het ANBI keurmerk en is tevens een door het CBF Erkend Goed Doel. Met uw gift wordt het Evangelie gratis verspreid in de taal van de lezer. Helpt u mee? Het IBAN van de Bijbelvereniging is: NL66 INGB 0000 5398 98

• Jaap van Middendorp



Bijbelvereniging  
voorheen de Nederlandse Gideons

Advertenties

## 17 MAART

## GZB-zendingsdag 'Laat je zien'

Met het thema 'Laat je zien' willen we op 17 maart in de Midden Nederland Hallen in Barneveld samen ontdekken hoe we als kerk wereldwijd meer oog krijgen voor mensen om ons heen. Buitenlandse gasten en zendingswerkers vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie doorgeven, ook aan mensen die eigenlijk nergens bij horen. De sprekers zijn ds.

Germán Suárez uit Colombia, Zsuzska Tóth uit Slowakije, ds. Cees van Duijn uit Delft, Jaap Haasnoot uit Zuid-Soedan en Heleen van den Berg uit Libanon. De muziek wordt geleid door Jaap Kramer. Er is kinderopvang, er zijn kinder- en tienerprogramma's en in de pauze keuzeprogramma's.

W www.gzb.nl/gzb-dag

## 18 MAART

## Nieuw: De Pelgrimsstop

Elke pelgrim moet af en toe pauze houden. Bij De Pelgrimsstop kom je tot rust, ontmoet je andere pelgrims en doe je energie en inspiratie op voor de weg die voor je ligt. We steken de kaars aan, luisteren naar muziek en denken na over 'In the name of love'. Kom en nodig

mensen mee die ook wel een stop kunnen gebruiken.

18 maart, 15.30-16.30 uur,  
Pelgrimskerk W www.depelgrimsstop-zoetermeer.nl/event/de-pelgrimsstop en Facebook

Advertenties

## AANRADERS

Gratis app  
Mijn Bijbel

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de gratis app *Mijn Bijbel* gelanceerd. De app geeft toegang tot zes vertalingen, die met één swiipe te downloaden zijn. Op het startscherm van de app staat de bijbeltekst van de dag. De app wordt verder ontwikkeld, zodat ook andere bijbelgenootschappen wereldwijd er gebruik van kunnen maken in hun lokale context. Te downloaden in Google Play Store en App Store.

W www.mijnbijbel.nl

Wycliffe  
Bijbelvertalers

Van Ivoorkust tot Papoea-Nieuw-Guinea: overal ter wereld werken christenen aan het vertalen van Gods Woord. 'Iedereen de Bijbel in de taal van z'n hart' is de slogan. Over het wereldwijde bijbelvertaalkwerk houdt Wycliffe mensen graag op de hoogte, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief. Vul de vragenlijst in en maak kans op een Dwarsslijger-uitgave van de Bijbel, in Herziene Statenvertaling of Nieuwe Bijbelvertaling.

Wycliffe  
Partners in Bible Translation

W www.wycliffe.nl/onderzoek

## Nieuw: Petrus

*Petrus* is het nieuwe inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk met kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzinnig mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood. Het eerste nummer is (iets te) veel hapsnap en (te) gezellig, maar er staan mooie verhalen in. Opmerkelijk dat er in de publiciteit niet van geloven in God gerept wordt, terwijl daar het kerkzinnig toch om begonnen is.

Gratis abonnement via  
www.protestantsekerk.nl



**CDA**

**CDA Zoetermeer**

**René Bos nr.18**

**Stem 21-03-18**

**Geloof Hoop Liefde**

Advertenties

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

**Teeuw**

UITVAARTVERZORGING

Hoekindseweg 61  
Bleiswijk

www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar

079 - 342 60 70

**Aafio**  
Ritueelbegeleiding

is uw persoonlijke coach voor ondersteuning, begeleiding en (inhoudelijke) vormgeving voor een waardige en sfeervolle uitvaart passend bij u en de overledene en behulpzaam bij de overgang naar de nieuwe situatie.

Neem vrijblijvend contact op via:  
info@aafio.nl  
(0)6 486 930 54

**Aafio**  
Ritueelbegeleiding

is uw persoonlijke coach voor ondersteuning, begeleiding en (inhoudelijke) vormgeving voor een waardige en sfeervolle uitvaart passend bij u en de overledene en behulpzaam bij de overgang naar de nieuwe situatie.

Neem vrijblijvend contact op via:  
info@aafio.nl  
(0)6 486 930 54



VEERTIGDAGENTIJD

# Campagne Kerk in Actie: 'Onvoorwaardelijke liefde'

In veel protestantse wijkgemeenten wordt tot en met 31 maart de Kerk in Actie-campagne gevoerd, waarbij we moeders volgen die vanuit hun onvoorwaardelijke liefde de ruggengraat van de samenleving vormen. Deze vrouwen mogen ons inspireren tijdens de Veertigdagentijd, waarin we de lijdensweg van Jezus gedenken. Hij die ons voorging met Zijn onvoorwaardelijke liefde.

Kerk in Actie neemt ons mee naar Libanon, Nederland, India, Indonesië, Ethiopië en Oeganda. We staan stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld. Kerk in Actie werkt met twee te volgen routes. In de eerste route

staan zes wereldwijde projecten centraal: iedere zondag één. Zo maken we kennis met moeders in bovengenoemde landen. In de tweede route staan moeders in één land centraal, namelijk in Oeganda. Iedere zondag wordt een aspect uit het dagelijks leven



van die Moedige Moeders in Oeganda belicht. We zijn op weg naar Pasen! We laten ons inspireren door het voorbeeld van Jezus die Zijn onvoorwaardelijke liefde deelde. Laten wij samen in actie komen en anderen tot zegen zijn met onze gaven, gebed, en tijd.

*Uw financiële bijdrage kunt u overmaken NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd, of bijdragen via de collectes in uw wijkgemeente. W www.kerkinactie.nl/40dagentijd*

Marius Cusell  
PLATFORM ZWO - ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING



Vervolg van pagina 1

zorg voor de thuisblijver. Tegelijkertijd horen we van jeugdwerkers dat ook actie nodig is in de jeugdzorg. Het CDA wil echt: één gezin, één plan. We zien te vaak dat één gezin te maken krijg met vijftien regelingen. We stoppen met deze papierwinkel en doorbreken de muren tussen Jeugdzorg en WMO. Dit zijn investeringen die besparingen opleveren.'

André: 'We hebben de afgelopen jaren flink bezuinigd, nu willen we vooral investeren. Wij zijn tegen lastenverzwaring. Inflatiecorrectie moet voldoende zijn.'

Er moet met name geïnvesteerd worden in de zorg, zowel voor ouderen als voor jongeren.

## 'Vrijwilligerswerk vanuit de geloofsgemeenschap is het cement van onze samenleving'

Wij willen niet dat ouderen verplicht worden om verpleeghuiszorg buiten Zoetermeer te verkrijgen. De CU/SGP vindt het een slechte zaak dat je niet met zekerheid oud kunt worden in je eigen stad. Dat geldt ook voor onze jongeren. Geen outplacement naar buiten de stad maar eigen

time-out-plekken en voldoende pleegzorg in Zoetermeer. Er moet daarom geïnvesteerd worden in verpleeghuizen en opvang voor jongeren. Maar ook in andere faciliteiten, zoals de regiotaxi en dagbesteding.'

*Acht uw partij kerken en moskeeën van belang voor het versterken van de Zoetermeerse samenleving of vindt u dat geloof achter de voordeur moet blijven?*  
Ingeborg: 'Vrijheid van religie is een grondrecht waar het CDA pal voor staat. Kerken en moskeeën zijn waardevol voor onze gezondheid en sociale contacten. Vanuit de geloofsgemeenschap wordt ontzettend veel vrijwilligerswerk verzet: het cement van onze samenleving.'

André: 'Je mag trots zijn op je geloof en dat moet je kunnen uitdragen. Je mag daarin niet gehinderd worden. Antisemitisme moet bestreden worden en ex-moslims moeten veilig over straat kunnen. Kerk en staat zijn gescheiden, maar geloof en politiek niet!'

## 'Het is onze (diaconale) taak om verbindingen te leggen met ook niet-identiteitsgebonden organisaties'

De bijdrage van de kerken aan het sociaal domein is indrukwekkend. Kerkleden die zich als vrijwilliger inzetten voor de Zoetermeerse samenleving zijn onmisbaar en worden onvoldoende erkend en gewaardeerd door de gemeente. Ik zie het als mijn taak om dit te behartigen in de politiek. Een kritische noot: er zijn ook kerken, die zeer naar binnen gericht zijn en niet of nauwelijks participeren in het wijkwerk dat zich buiten de kerk afspeelt. Het is onze (diaconale) taak om verbindingen te leggen met ook niet-identiteitsgebonden organisaties, wijkmanager en buurtvereniging.'

Jan Blankespoor



PERSPECTIEF

## Hij voor ons

De Veertigdagentijd is een periode om met je levensvisie en je levenshouding een plek in te nemen die zich verhoudt met God, de wereld om ons heen, kwaad en goed, de dood en het leven. Hoe verantwoord zijn wij omgegaan met de prachtige schatten die ons zijn toevertrouwd: deze wereld, het leven? Hoe kunnen wij bijvoorbeeld een van grondstoffen leeggeroofde en een met troep volgestouwd schepping verantwoord tegenover de Schepper? Hoe kunnen wij de ellende van kansarme mensen verantwoorden, terwijl in principe alle mensen gelijk geboren zijn?

### Uitweg gebaad

Christus heeft vrijwillig die verantwoordelijkheid op zich genomen en de straf gedragen, die de vrede brengt. De dood heeft Hij niet verdiend, maar Hij heeft aangenomen wat Hij niet had, om te geven wat wij niet hebben. Hij heeft onze schuld aangenomen, Hij heeft verlossing gegeven. Hij heeft de uitweg gebaad uit een hopeloze schuld tot een rechtvaardig bestaan. Christus heeft God verzoend met onze wereld. Hij heeft er veel voor over gehad. Zijn lichaam, zijn leven.

Als wij in de Stille Week het Avondmaal vieren, gedenken wij: Hij voor ons. Hij liet zich binden om ons van onze banden te bevrijden. Hij liet zich de kleren van het lijf rukken om ons te bekleden met schoonheid en gerechtigheid. Hij liet zich slaan om ons genezing te geven. Hij heeft helse angsten doorstaan, opdat wij voor de duivel niet bang hoeven te zijn. Hij is door God verlaten, opdat wij door de hemelse Vader aangenomen zouden worden. Hij liet zich doden om ons het leven te geven.

### Mee laten delen

De Veertigdagentijd is ook een tijd van vasten. Door je een paar dingen te ontzeggen ga je lichamelijk iets voelen van wat Christus voor ons lichamelijk en geestelijk heeft gedaan. Om vanuit dit gevoel kansarme mensen te laten meedelen in barmhartigheid. Welke barmhartigheid Hij voor ons heeft gedaan, heeft het doel dat wij mét Hem zullen zijn. Nu, morgen, in het leven, in het sterven en daarna ...

ds. Kees Wesdorp



Advertentie

# Stem waardevol

## ChristenUnie SGP

Zoetermeer

1. André Bos
2. Arco Weening
3. Francijn Brouwer

#samenwaardevol



## Raadsfractie D66 op werkbezoek in Ichthuskerk

**VERSLAG** • Misschien herinnert u zich nog de discussie in het *Streekblad* in oktober 2017 over het bericht dat in Zoetermeer een mevrouw uit haar kerkgemeenschap was verwijderd, omdat ze een lesbische dochter had. Een tragische gebeurtenis uiteraard. Wethouder mevr. Vugs (D66) had bij die gelegenheid haar treurnis uitgesproken dat dat in Zoetermeerse kerken kon gebeuren.



### Levensbeschouwelijk appeltje te schillen

Ds. Jaap van den Akker reageerde hier met een ingezonden brief op en gaf aan dat hij zich hier – in ieder geval voor het merendeel van de protestantse kerken in het algemeen en voor de Ichthuskerk (wijkgemeente Noord) in het bijzonder – niet in herkende.

Daarom nodigde hij haar uit voor een werkbezoek aan de Ichthuskerk om in aanwezigheid van leden uit verschillende taakgroepen van de Ichthuskerk uit te leggen hoe kerkelijk Zoetermeer in elkaar steekt. De D66-fractie uit de Zoetermeerse gemeenteraad nam deze uitnodiging met beide handen aan. De Ichthuskerk en D66 kregen zo een levensbeschouwelijk appeltje met elkaar te schillen.

### Actieve presentie van de kerken

Op 8 februari vond dit werkbezoek plaats. Ds. Jaap van den Akker gaf een met feiten onderbouwde presentatie van de kerkelijke kaart van Zoetermeer en de verschillende denominaties binnen de Protestantse Gemeente en de rest van Zoetermeer. Tevens maakte hij duidelijk op hoeveel terreinen van het maatschappelijk leven de kerken in onze stad actief zijn en ook inspelen op het beleid van de gemeente Zoetermeer.

In een uiterst levendige discussie bleek dat de presentatie de uitwerking niet miste. Misverstanden konden uit de wereld worden geholpen. Het werd sowieso duidelijk dat de aanwezige politici zeer veel waardering hadden voor het werk van de kerken en dat maakte deze avond nuttig en waardevol.

• Fien Meiresonne

## Nieuwe antependia in De Regenboog

**IMPRESSIE** • De zijruimte van kerkelijk centrum De Regenboog heeft een kleine liturgische tafel die bij de Middagpauzediensten op vrijdag en andere bijzondere vieringen wordt gebruikt. De twee antependia in de kleuren paars en groen die hierbij gebruikt werden, waren aan vernieuwing toe.



*'Met de boom des levens wegend op zijn rug droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.'*

*'Kyrie eleison, wees met ons begaan. Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.'*

Een voorbereidingsgroep, bestaande uit Joke Olie, Tineke Huurman, Irene de Geus en Wil Bettenhausen, is ermee aan de slag gegaan. Het moesten nu in ieder geval drie kleuren worden, want de kleur wit wordt ook veel gebruikt. We wilden een stilistisch ontwerp, passend bij het genre van het wandkleed in De Regenboog dat vlakbij de tafel hangt.

Vele uren, dagen en maanden van denken, ontwerpen, kopen en uitproberen verder hebben we nu drie mooie antependia in de kleuren wit, paars en groen. Misschien maken we ook nog een rood antependium, de kleur van liefde, vuur, lijden en offer. De Regenboog staat onderop. Het is de belofte van de trouw van God aan de mens die de boom des levens draagt.

### Geïnspireerd

Wat ontwerp betreft werden we geïnspireerd door de foto die wijk-pastor Marga Schipper vorig jaar in *Kerk in Zoetermeer* gebruikte



in de rubriek Perspectief (april 2017): een grote boom met twee zijarmen, die leek op een kruis. Het artikel ging over Lied 547:

### Uitnodigend

De eenvoudige vorm laat ook veel ruimte voor eigen invulling als je er naar kijkt. Van de bezoekers van de Middagpauzediensten hoorden we het volgende:

*'Het is het kruis.'*  
*'Het is Jezus die uitnodigend zijn armen naar ons uitstrekt.'*  
*'Ik ben het zélf, geworteld in de aarde en de armen uitgestrekt naar de hemel.'*

• Wil Bettenhausen

## AANBOUW

# Oude Kerk in alle opzichten op eigen benen

**INTERVIEW** • Al sinds mensenheugenis kampt de Oude Kerk Zoetermeer met een ernstig tekort aan ruimte in en om de kerk voor kerkelijke activiteiten. Met kunst- en vliegwerk heeft men daar steeds ad hoc-oplossingen voor moeten vinden, maar veel langer gaat het zo niet. Tijd voor een goed gesprek met Roel Wildemans, voorzitter van de Projectgroep Toekomst Oude Kerk.



Wie de Oude Kerk een beetje kent, heeft weet van de indrukwekkend mooie kerkruimte met het prachtige Lohman-orgel. In de jaren vijftig is een heel bescheiden uitbreiding aan de zuidzijde gerealiseerd, maar meer ruimte is er nauwelijks. 'Je moet je voorstellen', zegt Roel, 'dat elke wijk-gemeente van de Protestantse Gemeente Zoetermeer een eigen kerkgebouw heeft met bijbehorende werk- en vergaderruimten.'

### Wat is wijsheid?

'Wij zaten dus met de vraag hoe we niet alleen alle kerkelijke functies kunnen onderbrengen, maar wat minstens zo belangrijk is: hoe kunnen we dit fantastische gebouw als hart van de gemeente (ook financieel) toekomstbestendig maken', legt Roel uit.

Een oude monumentale kerk is duur in onderhoud. 'Wilden we dan het risico lopen, zoals elders wel gebeurt, dat we de kerk zouden moeten verkopen om er een commerciële accommodatie van te laten maken? Daar wilde niemand aan denken. Dus moesten er plannen worden ontwikkeld.'

Behalve extra ruimte moest er ook aandacht zijn voor het verwerven van inkomsten om de exploitatie van de kerk als totaal te dekken. Daar komt nog bij dat het pand aan de overzijde van de kerk, Dorpsstraat 57, alleen maar voor kleinschalige activiteiten als wijkgebouw kan worden gebruikt, terwijl de huur ervan stevig drukt op het kerkelijk budget.

### 'Dit fantastische gebouw als hart van de gemeente toekomstbestendig maken'

### Goed ingeleefd

Om een lang verhaal kort te maken: er werd een Projectgroep Toekomst Oude Kerk in het leven

geroepen. Architectenbureau Van Hoogevest te Amersfoort maakte een ontwerp. Dit bureau heeft grote ervaring met niet alleen restauratie (het restaureerde ook de toren van de Oude Kerk), maar ook met een (moderne) uitbreiding van monumentale kerken. De architect die het plan presenteerde bleek zich goed te hebben ingeleefd in de sfeer en behoeften van een kerkelijke gemeente. De toehoorders waren enthousiast over het ontwerp en de gekozen opzet aan de oostzijde van de kerk, op een deel van de huidige begraafplaats. Alle maatregelen worden genomen om in overleg met nabestaanden op een uiterst respectvolle manier ruimte te maken voor de aanbouw.

### Laatste loodjes

Inmiddels is de laatste fase van de voorbereidingen aan-gebroken. De financiering is zo goed als rond, aan een businessplan voor een verantwoorde exploitatie wordt gewerkt en het zogeheten 'verdienmodel' om de kerk in stand te houden wordt ontworpen en door-gerekend. Uiteraard heeft dit de instemming van kerkelijke instanties en van de Gemeente Zoetermeer in verband met de vergunningen.

### Eind 2019

Zoals het er nu naar uitziet zullen deze activiteiten in de loop van 2018 afgerond zijn, zodat de bouw kan beginnen in het laatste kwartaal van 2018. Slim als men bezig is, zullen straks de Stichting Carillon Zoetermeer, Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer en de Stichting Wijkplaats Dorp kunnen opgaan in één Stichting Cultureel Erfgoed Oude Kerk Zoetermeer. De Oude Kerk zal eind 2019 duurzaam op eigen benen staan, in elke betekenis van het woord. Een mijlpaal die een gelukwens waard is!

• Fien Meiresonne



Advertentie

## ZEKER VAN VAKWERK ZEKER VAN DORP



### Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

**VAN DORP**  
MET KENNIS EN RESPECT



KERKDIENTEN maart 2018

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten en ook onze website [WWW.KERKINZOETERMEER.NL](http://WWW.KERKINZOETERMEER.NL)

Gemeente	Zondag 4 maart	Zondag 11 maart	Zondag 18 maart	Zondag 25 maart	Witte Donderdag 29 maart	Goede Vrijdag 30 maart	Stille Zaterdag 31 maart 2018
 <b>WIJKGEMEENTE OUDE KERK</b> Oude Kerk • Dorpsstraat 59 2712 AD • T (079) 316 39 09 W <a href="http://www.oudekerkgemeente.nl">www.oudekerkgemeente.nl</a>	10.00 uur: Ds. J. Quist Scheveningen	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp Gezinsdienst	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp 18.30 uur: Ds. W.M. de Bruin, Stolwijk Themazangdienst		19.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp Heilig Avondmaal	
 <b>WIJKGEMEENTE PELGRIMSKERK</b> Pelgrimskerk • 1e Stationsstraat 86 2712 HK • T (079) 316 36 00 W <a href="http://www.pelgrimskerkzoetermeer.nl">www.pelgrimskerkzoetermeer.nl</a>	10.00 uur: Mw. M. Schipper-Boven	10.00 uur: Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 uur: Mw. W.J. Bettenhousen- Baak	10.00 uur: Ds. W.L. Pera Leersum	18.00 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn en mw. M. Schipper-Boven Maaltijd van de Heer	19.30 uur: Mw. M. Schipper-Boven	
 <b>WIJKGEMEENTE DE OASE</b> De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP T (079) 351 67 28 W <a href="http://www.oase-meerzicht.nl">www.oase-meerzicht.nl</a>	10.00 uur: Ds. R. Klijnsma Pijnacker	10.00 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn Jeugdiedienst	10.00 uur: Ds. R.L. Algera	10.00 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn	09.15 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn Kerk-Schooldienst 19.30 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn Maaltijd van de Heer	19.30 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn	16.00 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn Vesper 21.30 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn
 <b>WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG</b> De Regenboog • Nathaliengang 263 2719 CR • T (079) 362 87 03 W <a href="http://www.pwgderegenboog.nl">www.pwgderegenboog.nl</a>	10.00 uur: Ds. J. van Walsum Alblasserdam	10.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld	10.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld	10.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld	19.30 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld Maaltijd van de Heer	19.30 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld Oecumenische dienst	22.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld Paaswake
 <b>WIJKGEMEENTE OOSTERKERK</b> Oosterkerk • Oosterheemplein 320 2721 ND • T (079) 342 50 90 W <a href="http://www.oosterkerkzm.nl">www.oosterkerkzm.nl</a>	09.30 uur: Ds. E. van den Ham Heilig Avondmaal 16.30 uur: Ds. E. van den Ham Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal	09.30 uur: Ds. E. van den Ham Heilige Doop 16.30 uur: Hart4U-dienst Dhr. Arte Havenaar 19.00 uur: Ds. W. Markus Bergschenhoek	09.30 uur: Ds. M.A. van den Berg 16.30 uur: Ds. B.F. Bakelaar Krimpen aan de Lek	09.30 uur: Ds. E. van den Ham 16.30 uur: Ds. L.J. Geluk Rotterdam	19.30 uur: Ds. E. van den Ham Heilig Avondmaal	19.30 uur: Ds. E. van den Ham	
 <b>WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD</b> Ichthuskerk • Parkdreef 258 2724 EZ • T (079) 341 36 20 W <a href="http://www.pwzn.nl">www.pwzn.nl</a>	10.00 uur: Ds. R.L. Algera 19.30 uur: Meditatieve viering	10.00 uur: Ds. N. de Lange 12.00 uur: Chagall-viering Ds. J. van den Akker 19.30 uur: Meditatieve viering	10.00 uur: Ds. N. de Lange 19.30 uur: Vrouwenviering	10.00 uur: Ds. J. van den Akker 19.30 uur: Meditatieve viering	19.30 uur: Ds. J. van den Akker Maaltijd van de Heer	19.30 uur: Ds. R.L. Algera	22.00 uur: Ds. N. de Lange, ds. J. van den Akker en ds. R.L. Algera
 <b>ADVENTSKERKGEMEENTE</b> Adventskerk • Julianalaan 3 2712 CB • T (079) 316 61 76 W <a href="http://www.vcgz.nl">www.vcgz.nl</a> • E <a href="mailto:secretaris@vcgz.nl">secretaris@vcgz.nl</a>		10.30 uur: Ds. K.H. van Klaveren Den Haag		10.30 uur: Dhr. T. Vessies	19.30 uur: Mw. ds. J.F. Postma Den Haag		VCGZ samen met wijkgemeente Zoetermeer-Noord, zie hierboven

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

2e jaargang | nummer 3 | maart 2018

**Redactie** Els Alebregtse, Tirza Benders, Jan Blankespoor, Mieke Brak, Jan Peter Leenman, Fien Meiresonne, Arie Vooijs, Joke Westerhof

**Hoofd- en eindredactie** Marieke van der Giessen-van Velzen  
E [redactie@kerkinzoetermeer.nl](mailto:redactie@kerkinzoetermeer.nl)

**Ontwerp en vormgeving** Jessica Monker

**Druk** Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

**Medewerkers aan dit nummer**  
Flip Bakker, Wil Bettenhausen, Bart Bos, Marius Cusell, Aafke Halma, Carina Kapteijn, Jan van der Linden (kerkdiensten), Jaap van Middendorp, Jessica Monker (advertenties), Theo Poot (tekening), Evelien Verheugd, Matthé Vermeulen, Leonie Vreeswijk (fotografie)

Het aprilnummer van Kerk in Zoetermeer zal verschijnen op woensdag 28 maart. Berichten en kopij over 28 maart t/m 2 mei (let op: voor vijf weken) graag insturen uiterlijk woensdag 7 maart. Eventuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden tot woensdag 14 maart.

**Berichten en kopij** De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.  
**Jaarplanning** Aan te vragen via: E [redactie@kerkinzoetermeer.nl](mailto:redactie@kerkinzoetermeer.nl)  
W [www.kerkinzoetermeer.nl](http://www.kerkinzoetermeer.nl)

**Abonnement** Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage van € 20,- gevraagd. Bijdragen en giften kunnen naar NL67 FVLB 0699768160 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer o.v.v. 'Kerk in Zoetermeer'.

**Bezorging** Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem: Fam. J. van den Akker • T (079) 331 80 01  
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen • T (079) 347 85 33  
Meerzicht: Dhr. P.J. Lemmers • T (079) 351 47 19  
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

**Kerkelijk Bureau**  
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur  
Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer  
T (079) 316 82 56  
E [kerkbureau@pgzoetermeer.nl](mailto:kerkbureau@pgzoetermeer.nl)  
W [www.pgzoetermeer.nl](http://www.pgzoetermeer.nl)

**Ook adverteren?**  
E [advertenties@kerkinzoetermeer.nl](mailto:advertenties@kerkinzoetermeer.nl)

**Abonnement of losse nummers?**  
E [info@kerkinzoetermeer.nl](mailto:info@kerkinzoetermeer.nl)  
T (079) 316 82 56

OVERIGE EN BIJZONDERE DIENSTEN maart 2018

Datum	Gebouw/locatie	Tijd	Voorganger
Zondag 4 maart	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. M. Turk
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
Zondag 11 maart	Perron 28 • Maasstream 28, 2721 BB	10.00 uur	Ds. J. Kievit, Dordrecht, Dovenmeeting
	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Ds. M. Gilhuis
Zondag 18 maart	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
	Oosterkerk • Oosterheemplein 320, 2721 ND	14.30 uur	Ds. E. van den Ham
Zondag 25 maart	Oosterkerk • Oosterheemplein 320, 2721 ND	19.30 uur	Ds. E. van den Ham
	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. L. Hendriks-Vaessen
Maandag 26 maart	Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR	10.30 uur	Ds. J.R. Kubacki, Leiden
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
Dinsdag 27 maart	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Ds. R.L. Algera
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
Woensdag 28 maart	Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ	19.30 uur	Ds. N. de Lange, Vesper
	Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ	19.30 uur	Vesper
Woensdag 28 maart	Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ	19.30 uur	Vesper
	Oude Kerk • Dorpsstraat 59, 2712 AD	19.30 uur	Passieavond
Stille Zaterdag 31 maart	Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ	19.30 uur	Vesper
	Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR	10.30 uur	Ds. J.R. Kubacki, Oecumenische viering
	Monteverdi • Ondineschouw 15, 2726 JS	14.00 uur	Ds. J.R. Kubacki, Oecumenische viering

WEEKSLUITINGEN

Elke vrijdag in 't Huys De Morgenster  
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum	Tijd	Voorganger
2 maart	15.30 uur	De heer L. Smit
9 maart	15.30 uur	Drs. E. Leune
16 maart	15.30 uur	Ds. M.A. van den Berg
23 maart	15.30 uur	Drs. E. Leune
30 maart	15.30 uur	Ds. C.H. Wesdorp Heilig Avondmaal

Door het geloof spreekt God, door de hoop helpt God, door de liefde geeft God.  
R. de Langeac

Wilt u Kerk in Zoetermeer ook elke maand thuis ontvangen? Mail naar [info@kerkinzoetermeer.nl](mailto:info@kerkinzoetermeer.nl) of leg contact via [kerkinzoetermeer.nl](http://kerkinzoetermeer.nl)

AAN HET WOORD

Er zijn voor anderen



W ie van tijd tot tijd eens bij de Pelgrimshoeve

in Zoetermeer binnenwandelt kan bijna niet om Bauke Wagenaar (73) heen. Hij is de voorzitter van dit mooie kringloopbedrijf aan de James Wattstraat, voorheen in de originele Pelgrimshoeve. Decennialang draait Bauke al mee en hij kan er nog steeds geen genoeg van krijgen.

Sociale betekenis

Hij ziet zijn rol als een heel praktische uiting van de (gereformeerde) opvoeding die hij kreeg. Daarin stond en staat het begrip 'er zijn voor anderen' centraal.

'Honderden mensen hebben hier korter of langer een plek gevonden'

Hij illustreert graag dat het runnen van een kringloopwinkel een leuke en uit een oogpunt van duurzaamheid heel belangrijke (maatschappelijke) taak is. Nog belangrijker echter vindt hij de bijkomende effecten, die bijna net zo belangrijk zijn als de

recycling zelf. En dat is de sociale betekenis van de Pelgrimshoeve. En dan heeft hij het over de vele vrijwilligers die de hoeve draaiend houden.

'Het is zo ongelooflijk belangrijk dat mensen een plek krijgen in het leven. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Zoals ik zelf mijn plek in de Pelgrimshoeve heb gekregen, hebben honderden mensen voor kortere of langere tijd hier een plek gevonden. We halen de vrijwilligers niet van de straat, zoals bepaalde maatschappelijke initiatieven dat doen. Maar wel achter de geraniums vandaan', aldus Bauke. De meeste vrijwilligers worden door de eigen medewerkers 'geworven'. Mensen

krijgen zodoende een zinvolle taak, waarmee ze zich heel nuttig maken voor de samenleving.

Pro deo

De vrijwilligers krijgen (uiteraard) geen salaris, iedereen doet alles pro deo. Maar daarom hebben ze wel het recht voorstellen te doen om mee te praten over de bestemming van de gelden die ze met zijn allen bij de Pelgrimshoeve binnenbrengen. Een specifieke tekst of passage uit de Bijbel om uit te leggen waarom hij dit werk doet, heeft Bauke niet nodig. Voor hem is het vanzelfsprekend zich op deze manier in te zetten voor de ander. Is dat geen drijfveer genoeg?

In deze rubriek vraagt Fien Meiresonne steeds iemand zijn of haar kijk te geven op een bijbeltekst of bijbelgedeelte dat bemoedigt en inspiratie geeft.



## CONTACT

HERVORMDE WIJKGEMEENTE  
OUDE KERK

Wijkgebouw Dorpsstraat 57  
**Predikant** ds. C.H. Wesdorp  
 Annaplaats 2, 2713 AL • T (079) 316 34 54  
 E predikant@oudekerkgemeente.nl • **Vrije dag** di  
**Pastoraal contactpersoon**  
 Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09  
 E boomma@xs4all.nl  
**Scriba** Jan Peter Leenman, Pitrusvaart 10, 2724 VC  
 T (079) 331 74 22 • E scriba@oudekerkgemeente.nl  
**Kostersgroep** Peter Teeuw • T (079) 342 19 48

GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE  
PELGRIMSKERK

Wijkgebouw 't Centrum • Frans Halsstraat 1  
 T (079) 316 36 00  
**Wijkpastor** Marga Schipper-Boven  
 Blauw-roodlaan 25, 2718 JN  
 T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69  
 E marga\_boven@ziggo.nl  
**Werkdagen** ma, di en do  
**Beheerder** F. v.d. Beld  
 T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94  
**Scriba** Tom Westerhof  
 Charlotteplaats 6, 2713 BB • T (079) 316 93 79  
 E scribapelgrimskerk@pgzoetermeer.nl



## PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE

**Pastor** ds. Carina Kapteyn  
 Jessicagang 46, 2719 CA  
 T (079) 347 85 33  
 E dsmckapteyn@gmail.com  
**Vrije dagen** wo- en vr-middag  
**Scriba** Els Alebreghse  
 Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39  
 E scribavandeoase@gmail.com  
**Coördinator kosters**  
 Taco Slagter • T (079) 321 36 59  
**Zaalreservering** Eefke van den Broek  
 T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

PROTESTANTSE  
WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG

**Predikant** ds. Dick Sonneveld  
 Parelgruis 56, 2718 NV • T (079) 360 45 52  
 E predikant@pwgderegenboog.nl  
**Tel. spreekuur** iedere ma, di, do en vr  
 van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond  
 van 19.00-19.15 uur • **Vrije dag** wo  
**Kerkelijk werker** Marga Schipper-Boven  
 Blauw-roodlaan 25, 2718 JN  
 T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69  
 E kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl  
**Werkdagen** ma, di en do  
**Scriba** Jan Blankespoor • Machtildahof 10, 2719  
 AT T (079) 321 21 64 • E scriba@pwgderegenboog.nl



## HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK

**Predikant** ds. E. van den Ham  
 Leerbroekstraat 36, 2729 HX  
 T (079) 316 00 58 • E ds@vandenham.mobi  
**Vrije dag** wo  
**Scriba** J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK  
 T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com  
**Kerkelijk werker** Cocky van Dorp  
 Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83  
 E cdvandorp@hotmail.com  
**Kostersgroep** Fam. A.J. van Daalen  
 T (015) 369 87 67 • 06 534 184 55  
**Zalenverhuur** E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-NOORD

**Predikant** ds. Rein Algera  
 Lissenvaart 140, 2724 SP  
 T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl  
**Werkdagen** ma, di, wo-morgen en do  
 (pastoraat Buytenwegh en De Leyens)  
**Predikant** ds. Jaap van den Akker  
 Velddreef 281, 2727 CH  
 T (079) 331 71 33 • E jvandenakker@casema.nl  
**Werkdagen** ma, di, wo, vr (pastoraat  
 Noordhove en Oosterheem)  
**Predikant** ds. Nico de Lange  
 Toscaschouw 23, 2726 JJ  
 T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl  
**Werkdagen** ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)  
**Scriba** Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3  
 2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwzn.nl



## Perron • Oosterheemplein 320

2721 ND • T (079) 593 78 08  
**Buurtpastor** Arte Havenaar  
 T 06 409 607 68  
 E artehavenaar@perron-oosterheem.nl  
 W www.perron-oosterheem.nl

Halte 2717  
Busken Huethove 63

2717 HN  
**Buurtpastor** Johan Roest  
 T 06 826 373 62  
 E buurtpastor@halte2717.nl  
 W www.halte2717.nl



## DE PELGRIM • Frans Halsstraat 3

**Pionier en pastor**  
 Maarten Goossens  
 T 06 814 307 42  
 E maarten@depelgrimzoetermeer.nl  
 W www.depelgrimzoetermeer.nl



## OUDE KERK

## ► Leerhuis

We lezen de inleiding op het Bijbelboek Jozua. Het gaat over het in bezit nemen van het beloofde land. Deze oude geschiedenissen zijn grond voor de aanname dat het huidige Israël recht heeft op dit land als bezit. Hun recht wordt aangevochten. Er zijn Palestijnse families, die eeuwen lang grondbezit hebben gehad in het gebied. Welke rechten hebben zij? Komt er ooit een oplossing voor deze dilemma's?

26 maart, 20.00 uur  
 Wijkgebouw Dorpsstraat 57

## NOORD

► Gaan voor God? – Forum-  
gesprek met drie dominees

In bijbelverhalen, geloofslieden en kerkdiensten gaat het over God. Overtuigd geloven en hunkeren naar een houvast wisselen elkaar af. 'God wordt veel vaker gezocht dan gevonden!', zei iemand nog niet zo lang geleden. Aan de hand van vragen over God gingen drie dominees van de Ichthuskerk de uitdaging aan. Op drie avonden vertelden ze iets over hun persoonlijke zoektocht. Op deze laatste avond in de serie gaan ze in op elkaars gedachten en die van de deelnemers in een forumgesprek. Gespreksleider is Fien Meiresonne.

5 maart, 20.00 uur, Ichthuskerk

Voorafgaand wordt er voor wie dat wil een eenvoudige maaltijd aangeboden. Samen eten is een bijbels gebruik en geeft ook een stuk ontmoeting met elkaar.

18.00-19.30 uur, Ichthuskerk  
 informatie en aanmelden:  
 Aafke Halma T 06 - 4869 3054  
 of Jacqueline Gravesteijn  
 T 06 - 1707 6184

## ► Levenskruispunten

Hoe gaan we als geloofsgemeenschap om met de levensgrenzen? Hoe zijn we in de schaduw van de dood (al dan niet gekozen) reisgenoot voor elkaar? Hebben we het daar met elkaar wel eens over? Helpt ons geloven, helpen bijbelverhalen, helpen wij elkaar op zulke kruispunten in ons leven? De laatste van de serie van zes bijzondere Chagallvieringen gaat over dit thema. Deze vieringen op elke tweede zondag van de maand zijn kleinschalig, experimenteel en met veel inbreng van de aanwezigen. De voorganger is ds. Jaap van den Akker. Wie wil meedenken bij de voorbereiding is welkom op dinsdag 6 maart om 20.00 uur in de Ichthuskerk.

11 maart, 12.00-13.00 uur  
 Chagallruimte, Ichthuskerk  
 nadere informatie bij de  
 wijkpredikanten

Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten [www.kerkinzoetermeer.nl](http://www.kerkinzoetermeer.nl), de brochure **Gaandeweg 2017-2018** en de link naar de digitale versie hiervan via [www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php](http://www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php)

## DE REGENBOOG

## Leerhuis 'Waar Je ook bent'

God vinden in alle dingen. Zo kun je de ervaring van vele zoekers samenvatten. En God heeft hen ook gevonden. In een nieuwe serie van drie leerhuis-avonden proberen we aan de hand van drie grote zoekers te achterhalen wat zij gevonden hebben op hun weg.

- De eerste avond gaat over Thomas à Kempis. Uiteraard zal daarbij zijn boek 'De navolging van Christus' onze leidraad zijn. Een boek dat ons bij het hart van het evangelie brengt.
- Op de tweede avond staat Ignatius van Loyola centraal, de stichter van de Jezuitenorde. Ignatius staat aan de oorsprong van een spiritualiteit die



miljoenen mensen nog steeds bewuster doet leven.

- De derde avond zal gaan over Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer inspireert nog steeds veel mensen. Hij doorzag in de Tweede Wereldoorlog wat er gaande was en voorzag daarbij ontwikkelingen die zich in het geestelijk leven aan het voltrekken waren. Veel mensen ervaren vandaag de dag wat hij toen al beschreef.



6 en 22 maart en 5 april, 20.00 uur,  
 De Regenboog; € 2,50 per avond,  
 incl. koffie/thee en teksten.  
 Info en opgave: ds. Dick Sonneveld  
 T 360 45 52 E daj.sonneveld@  
 gmail.com of Hans van der Bilt  
 T 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl.  
 Zie ook [Gaandeweg op kerkinzoetermeer.nl](http://Gaandeweg.op.kerkinzoetermeer.nl) voor meer informatie.

## ► Close reading

Ook deze avond van de *close reading*-serie vult zich weer met een bijzondere zoektocht naar de woorden van de Bijbel. Psalm 1 passeert, een heel bijzondere psalm over doemenden en bewaren. We zoeken vanuit de 'Sitz im Leben' naar de actualiteit van de psalm en we beginnen weer met een *lectio divina*.

19 maart, 20.00 uur, De Regenboog, ds. Dick Sonneveld

## Meditatieve vieringen

## Verhalen van mensen – sporen van God

Midden februari is een nieuwe serie vieringen gestart. In elke viering ontmoeten we een ander mens en in zijn of haar verhaal komen we een spoor van God tegen, en zo ook steeds een andere naam van God: die trouw is, nabij, die opkomt voor recht.

4 maart 'Strijder'. Een bisschop in Brazilië komt op voor arme boeren. Zoals van God geschreven staat dat Hij de arme bevrijdt.

11 maart 'Heilige'. Heilig is niet veraf maar dichtbij. Op zijn weg vindt Thich Nhat Hanh tekens van God, zoals Mozes Gods stem

hoorde in een braamstruik.

25 maart 'Nabije'. Een man krijgt bezoek in het ziekenhuis van iemand die echt luistert. Zoals Psalm 40 zegt: 'Hij boog zich naar mij toe.'

De vieringen zijn naar het model van Taizé met zingen en bidden, teksten en stilte. Na afloop van de viering is er plaats voor ontmoeting met elkaar met koffie of thee. De vieringen duren ongeveer een half uur.

19.30 uur, Ichthuskerk  
 E rvanderkruktm@ziggo.nl

## 18 MAART

## Vrouwenviering 'Bloei en belofte'



Op zondagavond 18 maart is er weer een Vrouwenviering. Deze keer gaat het over 'bloei en belofte'. We hebben mooie verhalen en liederen en er is muziek en stilte. Spreekt dit je aan? Je bent van harte welkom.



18 maart, 19.30 uur, Ichthuskerk, Liselet, Jeltje, Joke, Jeannette T 06 - 2001 0326

## ADVENTSKERK

## ► Leven in aandacht

Elke eerste zaterdagochtend van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden. Muziek, poëzie, ontspannings-oefening, goed zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Begeleiding: Saskia Stolwijk, lichaamsgericht therapeut, en Toon Vessies, geestelijk verzorger.

3 maart, 9.30 uur, Adventskerk  
 Saskia Stolwijk T 331 05 60

## ► De wereld van Sofie

Filosofische gesprekskring aan de hand van gelijknamige roman over de filosofie-geschiedenis. In dit seizoen behandelen we de periode van de Verlichting tot de twintigste eeuw, waarin de filosofie zelfstandig op zoek gaat naar de zin van het bestaan.

12 maart Darwin en de evolutietheorie (p. 433-458)  
 Naar keuze 15.00 of 20.00 uur,  
 Adventskerk; € 5 voor niet-leden,  
 gratis voor leden; ds. Karl van  
 Klaveren T 06 - 1104 1992



## ► De krant op tafel

Gesprekskring over actualiteit, elke laatste maandag van de maand. Iedere deelnemer neemt een stukje uit krant of tijdschrift mee ter discussie.

26 maart, 15.00 uur, Adventskerk  
 ds. Karl van Klaveren  
 T 06 - 1104 1992

## OOSTERKERK

## ► Paasviering met ontbijt

**Vrouwenontmoetingsochtend**  
 Op donderdag 15 maart komen we bij elkaar voor de Paasviering. We starten met een ontbijt en willen daarna met elkaar nadenken over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen. Plaats is de Oosterkerk en we beginnen om 9.00 uur. Van harte welkom en neem gerust een vriendin of buurvrouw mee.

Informatie: Cocky van Dorp  
 T 06 - 2473 5383  
 E cdvandorp@hotmail.com

## ► Groene Senioren:

## 'reis om de wereld in 15 jaar'

Op woensdag 28 maart is er weer een Groene Seniorenbijeenkomst. Co en Carla Zwetsloot uit Pijnacker presenteren hun '(avonturen)reis om de wereld in 15 jaar'. Met video en klankbeeld doorkruisen we onder andere Afrika (Kaap Hoorn), St. Helena en andere eilanden en maken kennis met volken, religies, eilanden en culturen in Azië en Europa. Dat belooft wat. Welkom bij presentatie en de maaltijd, weer verzorgd door Fred Cammeraat.

28 maart, 14.30-19.30 uur  
 Oosterkerk; presentatie en warme  
 maaltijd € 15, alleen presentatie  
 en hapje € 5; opgeven voor 11.00  
 uur 26 maart bij Nico Geleijnse  
 T 361 94 08 / 06 - 1149 4890  
 E nico.geleijnse@gmail.com



**VEERTIGDAGENTIJD**

**Bezinning & gebedsmomenten**

**OOSTERKERK** • In de Veertigdagentijd zijn er wekelijks bezinnings- en gebedsmomenten om ons samen te richten op het lijden en sterven onze Redder, Jezus Christus. Momenten die we graag met zoveel mogelijk gemeenteleden delen.

**Wanneer?** Elke woensdag van 19.15-20.00 uur, met uitzondering van de Biddag op 14 maart

**Voor wie?** Jong & oud

**Waar?** Oosterkerk, zaal 4

**Wat?** Bezinning op de zeven kruiswoorden, stilstaan bij het lijden en samen bidden en zingen  
**Waarom?** Goede vraag! Omdat we door Zijn offer echt mogen Leven en samen Zijn gemeente mogen zijn. Iets om bij stil te staan!

• *Taakgroep Toerusting Oosterkerk*

**Biddag voor jong en oud - 14 maart**

**OOSTERKERK** • Op woensdag 14 maart is het de jaarlijkse Biddag voor gewas en arbeid. In de Oosterkerk is er 's middags om 14.30 uur een dienst die speciaal gericht is op de kinderen. Het thema is het meel en de olie die niet opraken, als de profeet Elia tijdens de hongersnood in Israël bij een weduwe in de stad Zarfath (buiten Israël) verblijft (1 Koningen 17:1-16). Op de Koningin Wilhelminaschool wordt ook aandacht aan dit thema besteed, waarover de HGJB ook een werkmap heeft samengesteld. Ook 's avonds is er een bidstond, deze dienst begint om 19.30 uur.

**MET ANDERE OGEN**

*In deze nieuwe rubriek start Kerk in Zoetermeer een serie portretten van 'buitenlandse' kerken in onze stad.*

**ERITREES-EVANGELISCHE GEMEENTE**

**Een huis van de Levende God**

'Wat je ontvangen hebt, geef je door. Deze schapen van God moeten ook eten!' Sinds een jaar is Habte Ghebre pastor van de Eritrees-Evangelische Gemeente 'De Levende God' in Zoetermeer. Ze komen iedere zondagmiddag bijeen in Wijkgebouw Dorpsstraat 57.

Als ik aanbel, schieten twee meisjes toe. Bovenaan de trap staan nog meer nieuwsgierige kinderen. Gretig pakt een jongetje me bij de hand en brengt me naar de koffietafel. Russom ('hoofd') begroet me met zijn vrouw Saga, Judith is er, uit Pijnacker, haar man is ziek vandaag. Ook Tsige ('rechtvaardig, genade') met haar scootmobiel is een ge-regelde bezoeker. Habtes vrouw Letà ('licht') is bij hun



Haagse 'moedergemeente'. Samen met zijn Iraanse broeder Freedom houdt Habte wekelijkse diensten. Bovenin het wijkgebouw drinken ze eerst koffie en praten ze bij, waarna om 13.00 uur de dienst begint.

**God werkt**

Habte is nog onder de indruk van de morgendienst die hij meebeleefde in de Oude Kerk. Deze dienst werd met de Centrumkerken gezamenlijk zingend en biddend afgesloten als opmaat voor de Week van Gebed voor de eenheid - zondag 21 januari. In de rij van de voorgangers van Pelgrimskerk, Adventskerk, Nicolaaskerk en Oude Kerk Gemeente las ook hij een gebedsintentie.

**Van Christus**

'Vanmorgen was het een echt evangelische preek over dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Die boodschap geef ik graag door.' Habte combineert de tekst uit 1 Korinthe 6:19-20 met Johannes 2, waar Jezus Zijn dood en opstanding aankondigt door te spre-

ken over Zijn lichaam als een tempel die afgebroken wordt en in drie dagen weer opgebouwd. 'In onze taal is 'tempel' ook een huis, net als 'lichaam'. We zijn niet langer van onszelf, maar van Christus, we zijn het lichaam van Christus.'

Er wordt gebeden en meegezongen met aanstekelijke muziek via YouTube: Psalm 23 en 'Kadosh - Heilig', opgenomen door New Eritrean Gospel Song 2018 in Ethiopië. De zangeres was moslima, vertelt Habte, maar is nu voluit christen. Door de week is er op donderdag bijbelstudie en op vrijdag een groeigroep in Palenstein bij mensen thuis. 'Zij moeten nog leren. Het is moeilijk voor hen, ze zijn bang voor hun familie. Maar zo kunnen we zaaien!'

**Eigen taal**

Vorig jaar zag Habte ineens in lichtende letters de tekst uit 1 Timotheüs 3:15 voor zijn geestesoog geschreven staan: 'huis van de levende God'. 'Zo moet de gemeente heten!', wist hij. 'God heeft me geroepen', zegt Habte, 'de droom in mijn hart is uitgekomen. Hier wonen op tweehonderd adressen Eritrese mensen. Mensen die God niet kennen. Zij moeten het Evangelie horen in hun eigen taal. Zij moeten gered worden!'

• *Marieke van der Giessen-van Velzen*

**STILLE WEEK**

**Passiecantate 'Lam Gods' op Palmzondag**

**OUDE KERK** • Op zondagavond 25 maart om 18.30 uur is er een themazangdienst in de Oude Kerk waarin de Passiecantate 'Lam Gods' wordt uitgevoerd door de Christelijk Gemengde Zangvereniging 'Volharding leidt tot het doel' uit Scheveningen onder leiding van Arie Vooijs.

Het orgel wordt bespeeld door Ronald de Jong en de piano door Peter van Dongen. Voorganger is ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk, oud-predikant van de Oude Kerk Gemeente, die de verbindende teksten zal lezen en een korte meditatie houdt.

Deze Passiecantate is geschreven door Johan Bredewout op teksten van Hans de Ruiter. In 21 korte onderdelen komt, vooral aan de hand van teksten uit het Marcus-evangelie, de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus voorbij. Ook samenzang is onderdeel van deze cantate, er is dus ook een actieve rol voor de luisteraars.

**27 MAART  
Passieavond  
Oude Kerk**

Dinsdagavond 27 maart vindt de jaarlijkse passieavond plaats in de Oude Kerk. Een uur lang wordt met muziek, zang, bijbel-lezen en gebed het lijden van onze Heer overdacht. Er is samenzang en de Cantorij Oude Kerk zingt liederen onder leiding van Ronald de Jong, die op deze avond ook passende meditatieve muziek ten gehore zal brengen. Aanvang 20.00 uur.

**Rondom de vlammen**

**DE OASE** • Op de woensdagen 7, 14, 21 en 28 maart is er om 19.00 uur een korte meditatieve viering in De Oase. De laatste viering in deze cyclus is op Stille Zaterdag 31 maart om 16.00 uur. Centraal staan in deze bijeenkomsten acht gekleurde kaarsen, waarbij elke kleur staat voor ervaringen in ons leven, bij mensen en God. Na zwart - rust, paars - wijsheid, blauw - levenskracht (28 feb):

- 7 mrt groen - ontwikkeling
- 14 mrt geel - licht
- 21 mrt oranje - verlangen
- 28 mrt rood - liefde
- 31 mrt wit - vergeving

*De bijeenkomsten kunnen in geheel maar ook afzonderlijk gevolgd worden. Informatie: ds. Carina Kapteyn E dsmsckapteyn@gmail.com*

**PASEN**

**Oecumenische kleuterviering**



Zaterdag 31 maart is er een Paas-kleuterviering in kerkgebouw De Wijngaard. Kinderen van ongeveer 3 t/m 6 jaar worden, samen met hun vaders, moeders, opa's, oma's en vriendjes hiervoor van harte uitgenodigd. We luisteren naar een mooi verhaal, zingen vrolijke liedjes en maken een Paasnutsel. Een feestelijke viering over 'Nieuw Leven', want we vieren dat Jezus Christus is opgestaan. We beginnen op deze Stille Zaterdag om 17.00 uur.

**Feestelijke Paasdienst in de Pelgrimskerk**

Op Paasmorgen, zondag 1 april, zal het politiemannenkoor Entre Nous uit Den Haag meewerken aan de dienst. Meer dan honderd jaar geleden werd dit koor opgericht en het bestaat uit mannen die bij de politie werken of hebben gewerkt.

De samenzang wordt begeleid door Frank van der Beld op orgel en Anja en Maarten Boersma op hoorn en trompet. De organist zal ook een eigen compositie getiteld 'Marche religieuse' ten gehore brengen. Om 9.45 uur beginnen we met koor- en samenzang. De voorganger is Marga Schipper.

*'Entre Nous is een bijzonder koor tussen al mijn andere koren', vertelt dirigent Jeroen Bosma. 'In plaats van leden met een verschillende werkomgeving of werkverleden is dat hier allemaal gelijkgestemd. Dat brengt ook een ander groepsgevoel met zich mee en andere gesprekken in de pauzes en na de repetities. In Nederland zijn er steeds minder politiekoren en ik ben er dan ook trots op dirigent te zijn van het oudste Nederlandse politiemannenkoor.'*

Advertentie

**MONDIAL MOUERS  
Verhuisbedrijf Henneken**

**Professionele verhuizers van huis uit.**

- Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuwswinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag

Goudstraat 51  
2718 RD Zoetermeer  
**Telefoon: +31 (0)79-361 13 68**  
E-mail: info@henneken.nl  
Internet: www.henneken.nl



**Maaltijdviering voor kinderen en jongeren**

**OUDE KERK** • Ieder jaar viert de Oude Kerk Gemeente in de Stille Week het avondmaal met jongeren en kinderen en hun ouders of verzorger. Dit zijn indrukwekkende maaltijdvieringen waarbij de jeugd meegenomen wordt in een stukje inhoud en beleving van het Heilig Avondmaal. Na de viering, met gebed, zang, brood en druivensap, is er een heerlijke broodmaaltijd. Ook dit jaar zien we weer uit naar deze momenten, waarbij het thema 'Redding' centraal zal staan.

*Woensdag 28 maart van 18.00-20.00 uur met de jongeren  
Donderdag 29 maart van 18.00-20.00 uur met de kinderen en hun begeleiders  
Aanmelden voor deelname: diaken Anneke Kroeders E rakroeders@hotmail.com*

**Paasgroetenactie**

Stuur eens een speciale paasgroetenkaart naar een Nederlandse gedetineerde. Aan iedere kaart zit een tweede kaart gehecht. Deze kunnen gedetineerden sturen naar iemand met wie ze graag contact willen houden.

*W www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie*

Advertentie

*Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?*

*Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?*

*Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?*



**Van der Kruk Consultancy**

DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

**Ing. Nettie van der Kruk**  
T (06) 371 55 371  
E contact@vanderkrukconsultancy.nl  
I www.vanderkrukconsultancy.nl



25 MAART

## Kliederkerk Palmpasen

Zondag 25 maart is het Palmpasen. Dan denken we eraan dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed. De mensen zwaaiden toen met palmladeren. Dat willen wij ook, maar dan met Palmpasenstokken. Die kun je maken op zaterdag 24 maart in De Oase. Voor materialen wordt gezorgd, maar je mag natuurlijk altijd zelf nog wat meenemen. De Kliederkerk is voor kinderen van 0-12 jaar, én ouder, want ook

jongeren en volwassenen vinden het leuk om mee te doen. Dat mag ook, graag zelfs! Binnenlopen kan vanaf 15.30 uur. Om ongeveer 17.00 uur is er een korte viering, waarbij iedereen welkom is. Daarna gaan we rond 17.30 uur gezamenlijk aan tafel.



• ds. Carina Kapteijn



## Speel-kerk-doe wordt Kliederkerk

**VERSLAG** • Op zaterdag 27 januari was er een Kliederkerk met als thema 'Feest!' Omdat ds. Carina Kapteijn de volgende dag jarig was, had ze iedereen uitgenodigd op haar feestje. Er is gekliederd met brooddeeg, gesjoeld, ge-stoelendanst, gebouwd met duplo, playmobil en kapla. De kunstwerken die

gemaakt zijn, zijn inmiddels droog en zijn te bewonderen in de jeugdruimte van De Oase. Op deze dag hebben we ook bekendgemaakt dat we definitief overstappen naar de naam Kliederkerk in plaats van Speel-kerk-doe. Het was ook altijd al een activiteit van de landelijke Kliederkerk.



## Terugblik Sirkelslag Young

**VERSLAG** • In een spannende strijd hebben onze jongeren samen met een aantal jong-van-geesten zich op vrijdag 2 februari kranig gewerd in de landelijke Sirkelslag Young.

De opdrachten waren divers: van een hindernisbaan tot geheimschrift ontcijferen. Er is in vla (!) geheimschrift geschreven en de aanwezigen kregen een prachtige schoonheidsbehandeling. Allemaal opdrachten rondom het verhaal van Ester uit het Oude Testament. De klapper van de avond was het maken van een carnavalshit. Hier kwamen onvermoede talenten naar voren, die



(mocht u er behoefte aan hebben) te beluisteren zijn via het internet. Het was fijn om te merken dat er diverse gasten tijdens de avond kort of wat langer aanwezig waren. Gasten, die zelfs even meededen met de opdrachten. Dat werd zeer gewaardeerd! Na het dweilen van de vloer, afwassen van de kopjes en glazen, terugzetten van de stoelen in de kerkzaal, keken we terug op een geslaagde avond. Volgend jaar opnieuw! Doet u dan ook (weer) mee?!

• ds. Carina Kapteijn



OUDE KERK

## Vrolijke 16+club in Dorpsstraat 57

Voor jongeren van 16 jaar en ouder is er tweewekelijks een clubavond op de zolder van Wijkgebouw Dorpsstraat 57. Bij de 16+club wordt veel gelachen en er ligt altijd wel een spel op tafel.

Met een drankje en wat achtergrondmuziek wordt er bijgepraat na de achterliggende werk- of studieweek. Je kunt jezelf zijn én je maakt vrienden. Ook buiten clubavonden spreken we regelmatig af. Het is zelfs zo gezellig dat we dit jaar voor de tweede keer met elkaar op vakantie zullen gaan!

**Je kunt jezelf zijn én je maakt vrienden**

De club is opgericht in 2012 door Bart Bos en Sjaak Frijmann, omdat er behoefte was aan meer onderlinge ontmoeting. Tijdens de verbouwing van de jeugd-

zolder is Evelien Verheugd erbij gekomen en vorig jaar heeft Sjaak afscheid genomen als leiding. In eerste instantie werd de zolder 'Ouwe Henk' genoemd. Na de verbouwing is het 'Nieuwe Henk' geworden. Dat heeft verder geen betekenis, maar iedereen vond het een leuke, originele naam en daarom is het zo gebleven.

*Interesse? Kom gezellig langs, je bent welkom! Kijk even op de website voor de planning van de clubavonden of informeer via E jeugdouders@oudekerkgemeente.nl*

• Bart Bos & Evelien Verheugd

## Volleybaltoernooi NOORD-ONC

Op 18 maart is het inmiddels traditionele volleybaltoernooi van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord en het Oranje Nassau College.

De eerste editie werd gewonnen door het docententeam van het Oranje Nassau College, vorig jaar won (zeer verrassend) de kerkenraad van de Zoetermeer-Noord. We zijn benieuwd wie deze derde editie op zijn naam gaat schrijven. Er staat een immense wisselbeker op het spel. Iedereen kan mee doen. Andere jaren waren er leerlingen- en docententeams van het ONC, deed de YMCA mee, Focus, een catechesegroep en ook teams van gemeenteleden. Het gaat uiteraard om de gezelligheid en

de onderlinge ontmoeting. Het toernooi vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in de gymzaal van het ONC locatie Parkdreef (ingang gymzaal via de parkeerplaats aan de Tuindreef) Ook supporters zijn van harte welkom.



*Informatie en opgeven bij Jaap van den Akker, jvandenakker@casema.nl T 331 71 33*

14 APRIL

## Uitnodiging Pastorale dag

Onder het thema 'Verder op bezoek – rituelen op de kruispunten van het leven' wordt er op zaterdag 14 april van 10.00-14.45 uur in de Ichthuskerk een pastorale dag georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij bezoekwerk en pastoraat. We beluisteren in de ochtend

inspirerende verhalen over wat je kunt doen met muziek, verhaal en beeld in het pastoraat. Na een verzorgde lunch bedenken we 's middags hoe rituelen mensen daarbij in verschillende levensfasen verder kunnen helpen, en ook hoe het (kerk)gebouw of andere locaties daarbij behulpzaam kunnen zijn.

*Aanmelden: E pastoraledag@pwzn.nl. Kosten: vrijwillige bijdrage. Vragen? Jacqueline Gravesteyn T 06 - 1707 6184. Meer informatie volgt in Kerk in Zoetermeer en via W pwzn.nl en kerkinzoetermeer.nl*

## Nieuwe gemeente-musical in de maak!

**NOORD** • Achter de schermen wordt er al enkele maanden een nieuwe gemeente-musical voorbereid. De enthousiaste productie-groep die eerder 'Paulus' (2009), 'Esther' (2011) en 'Maria' (2015) op de planken bracht, moet onder andere door de verhuizing van Carla van Vliet een compleet nieuwe weg inslaan. Alles staat nog in de kinderschoenen, maar er is een

groep mensen bij elkaar gevonden die er enthousiast tegenaan gaat. Momenteel wordt er een begin gemaakt de indrukwekkende Zweedse film 'As it is in heaven' (2004) om te schrijven tot een musical aan de hand van een reeds bestaand script. De bedoeling is dat de repetities starten in september 2018 en voor de uitvoering denken we aan april 2019.

We zoeken nu vooral aanvulling van het productieteam. Bijvoorbeeld in de regie, decorbouw, publiciteit, kleding, maar als je het anderszins leuk vindt om mee te organiseren: graag!



*Info: Hans van Oort T 342 36 73 E hsmarlisus@kpnmail.nl Info over aanmelden als speler/koorlid volgt.*

ONDER WOORDEN

## Toch blijven leven

Hopen is toch blijven in de vertwijfeling, en toch blijven zingen in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen in het morgen, is in slaap vallen en wakker worden als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee land ontdekken. Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden, en zolang zal God je in zijn handen houden.

Henri Nouwen

## VIVALDI EN MONTEVERDI 'Kerk'-vrijwilligers gezocht voor verpleeghuizen

**OPROEP** • Om het de bewoners van de verpleeghuizen Vivaldi en Monteverdi mogelijk te maken de kerkdiensten op zondag en rondom de feestdagen te bezoeken zijn er nieuwe 'kerk'-vrijwilligers nodig.

Op elke derde zondag van de maand wordt er om 10.30 uur een protestantse kerkdienst gehouden in de ruimte van de fysiotherapie in verpleeghuis Vivaldi aan de Brechtzijde 45 (wijk 25). In deze kerkdiensten wordt afwisselend voorgedaan door de vaste geestelijk verzorger van WelThuis en voorgangers van de protestantse kerken in Zoetermeer.

De bewoners worden door onze 'kerk'-vrijwilligers vanaf 9.45 uur opgehaald van de afdelingen, lopend aan de arm, achter een rolator of in een rolstoel en soms met bed en al. Na de dienst worden zij, na een kopje koffie met een kleine traktatie, weer teruggebracht. Om een kerkdienst te kunnen houden moet het één en ander worden klaargezet. Fitnessstoelen gaan aan de kant, stoelen en tafels worden opgehaald, de geluidsinstallatie en de piano geïnstalleerd, de liturgische tafel gedekt. Hiervoor zijn vijf vrijwilligers nodig, van wie er steeds twee die per toerbeurt kosten zijn. Rond de Paas-, Pinkster- en Kerstdagen zijn er oecumenische vieringen samen met de rooms-katholieken in Vivaldi om 10.30 uur en 's middags in Monteverdi aan de Ondineschouw 15 's middags om 14.00 uur.

*Informatie en aanmelden: Jan Ruijg, coördinator kosterdiensten T 361 76 48 E j.i.ruijg@planet.nl*

- Wij zoeken er twee kosters bij: één keer per twee maanden dienst volgens een vast rooster waarbij u tevoren aangeeft wanneer u beschikbaar bent.
- Ook voor de oecumenische vieringen zoeken wij nog enkele vrijwilligers.



PASSIETIJD

# Veertigdagentijdproject 'Weer licht zien'

**NOORD** • Ook dit jaar wordt er in wijkgemeente Noord in de Veertigdagentijd weer gespaard voor twee projecten: de 'eigen' Halte 2717 en het Ethiopië-project van Kerk in Actie (zie ook pagina 3 'Campagne Veertigdagentijd').

Het eerste project is onze eigen Halte 2717, dat gevestigd is in buurthuis Bus 63 in Buytenwegh. De Halte is een initiatief van de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord en het rooms-katholieke vicariaat De Doortocht in Zoetermeer om samen met andere maatschappelijke organisaties de sociale samenhang in Buytenwegh te versterken. De Halte is op vele terreinen actief. Iedere woensdag zorgt Halte 2717 bijvoorbeeld voor gastvrije inloop en zijn er activiteiten en buurtmaaltijden. Er wordt diaconale zorg verstrekt en vragen rond zingeving krijgen de aandacht (lees meer op pagina 10 Kerk & buurt). Ook is Halte 2717 present bij grote evenementen in Buytenwegh.

gen daardoor hun woonstreek te moeten verlaten en klimaatvluchteling te worden. In samenwerking met Ethiopische kerkelijke partners helpt Kerk in Actie deze mensen. Behalve noodhulp wordt ook geprobeerd om de mensen beter voor te bereiden op de klimaatverandering en zo hun bestaanszekerheid te vergroten. De bewoners worden getraind in het zuinig omgaan met water. De boeren leren om wateropslagplaatsen te herstellen, ondergrondse waterputten aan te leggen en gewassen te verbouwen die tegen droogte bestand zijn.

• Joost Boogaard  
DIAKEN WIJKGEMEENTE NOORD

Ook in De Oase, Pelgrimskerk, De Regenboog en Oude Kerk wordt gecollecteerd voor het Ethiopië-project van Kerk in Actie. In alle zondagsbrieven en weekberichten wordt u wekelijks op de hoogte gehouden.

## Langdurige droogte

Het tweede project loopt in Ethiopië. Door de verandering van het klimaat kampen grote delen van dat land met langdurige droogte. Honderdduizenden mensen drei-



VLUCHTELINGEN

# Herdenkingsmonument langs Zoetermeerse kerken

De Syrische kunstenaar Khaled al Mossa heeft in opdracht van het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) een sculptuur gemaakt als monument voor omgekomen vluchtelingen. Het monument is op zijn rondgang langs de kerken tot 16 maart te bezichtigen in de Adventskerk, Julianalaan 3.

Het monument verbeeldt de gedachtenis aan de vele slachtoffers die omkwamen op hun vlucht voor oorlogsgeweld of intolerantie. De verwoeste stad met uitgebrande gebouwen, de zee waarin zoveel vluchtelingen verdronken. Het monument geeft ook uitdrukking aan de hoop, ondanks alles: het kruis en de halve maan die in de verwoeste stad overeind bleven, de bloemen uitgestrooid op het water. Hoop op verbinding, met mensen van goede wil, voor een vreedzaam samenleven. Dit monument is onthuld op 23 september jl. in het kader van de Vredesweek 2017. Het monument maakt nu een reis langs verschillende kerken en gebedshuizen in Zoetermeer. In afwachting van een meer perma-



nente verblijfplaats – net zoals zoveel vluchtelingen hier hopen te vinden. Het monument stond eerder in De Oase, in de El Qibla-moskee en in kerkgebouw Het Kompas.

Tot 16 maart is het te zien in de Adventskerk. Daarna vervolgt het zijn route naar onder andere het Apostolisch Genootschap. Inlichtingen/bezichtiging: Toon Vessies T 06 - 3039 8712

Naamloos schooiert liefde langs de wegen. Liefde, neem ons één uur, dat wij ontvangen, weten.

COMPASSIE

# Samen aan de slag voor de stad

**OPROEP** • Na het geslaagde verkiezingsdebat (zie voorpagina) wil het ILOZ het niet bij woorden alleen laten, maar graag daadwerkelijk laten zien wat compassie is. Daarbij de oproep volgend van de profeet Jeremia (hoofdstuk 29:7): 'Wees de stad tot een zegen, dan zal dat ook een zegen voor jullie zijn.'

ILOZ heeft de stichting Present gevraagd om die passie te organiseren in mooie projecten voor mensen die hulp nodig hebben. Passie: met jouw inzet en betrokkenheid kun je veel betekenen voor een ander. Een dag of dagdeel achter de voordeur samen aan de slag, of met anderen iets moois organiseren, kan het verschil maken voor mensen die hulp nodig hebben. Zo leer je elkaar kennen, respecteren

en waarderen – zo leer je compassie. **'Tijdcollecte' voor 7 april** Op zaterdag 7 april wil het ILOZ opnieuw met alle kleuren gelovigen uit de diverse achterbannen een mooi palet aan Present-projecten 'Samen voor de stad' opzetten en uitvoeren. Daarvoor organiseren we in kerken, moskeeën en andere gebedshuizen deze maand maart een tijdcollecte organiseren.

Doneert u ook een dag of dagdeel om op 7 april aanstaande het verschil te maken? Voor 'Compassie in de stad'!

Info ILOZ: E ambassadevoorvredesoetermeer@gmail.com  
T 06 - 8115 8330 (Michael Vis)  
of T 06 - 2468 9649 (Flip Bakker)  
Info Present: E maarten@presentzoetermeer.nl of T 06 - 3801 7911 (Maarten Goossensen)

• Flip Bakker



PASSIE OM TE DELEN

## Geslaagde sponsormaaltijd

Zondagavond 4 februari was een avond vol liefde en passie. In de Eritrese maaltijd en koffieceremonie die Teame met zijn vrouw Lucia serveerden. In de muziek en de bevlogen liedteksten die klonken. In de deelnemers uit christelijke kerken en Baha'i-gemeenschap,

die als sponsors de gezinshereniging van deze mensen hebben mogelijk gemaakt. Bij de organisatie van deze sponsormaaltijd hadden we veel te danken aan Habte Ghebre, pastor van de Eritrees-Evangelische Gemeente in Zoetermeer (zie het interview op pagina 7). Hij heeft bruggen kunnen slaan tussen talen en culturen.

## Eritrees Cultureel Huis

Samen met Kibrom, Menghs (jongere) en de vrouwen Rahel en Semhar gaat Habte Ghebre werken aan de bouw van een Eritrees Cultureel Huis. Om onderling vreugde en verdriet te delen, en ook als oriëntatie op de Zoetermeerse samenleving. Hiervoor krijgen zij steun uit het Beraad van Kerken en het Interlevensbeschouwelijk Overleg in Zoetermeer.

## Taalmaatjes gezocht

Taal is het speerpunt van integratie. Voor veel Eritreeërs is (de uitspraak van) de Nederlandse taal moeilijk. Daarom zoeken we 'taalmaatjes' in en om de kerken, die tegelijkertijd als 'soul-mates' willen fungeren. Want wat is er nou mooier dan je cultuur en je geloof te delen door er samen over te spreken!

Informatie en opgave: E habte@casema.nl  
T 06 - 5081 0575 of E flip.bakker@gmail.com  
T 06 - 2468 9649 voor BvK/ILOZ

Advertenties

**Verlaan**  
makelaardij

gaat tot het uiterste!

a Dorpsstraat 175  
2712 AJ Zoetermeer  
t 079 362 05 55  
e info@verlaanmakelaardij.nl  
i www.verlaanmakelaardij.nl

**ichthus**  
boekhandel

bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

**WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL**

**bloemsierkunst**  
flora project

Middelwaard 46  
2716 CW Zoetermeer  
Tel. 079 351 34 33  
**www.floraproject.nl**

Goed geschikt  
Eigentijds bloemwerk  
Verzorgd rouwwerk

**Van Dongen UitvaartZorg & Van Dongen UitvaartCentrum**

Wij zijn een kleinschalige onderneming en bieden persoonlijke zorg en aandacht

Bredewater 20A - 2715 CA Zoetermeer  
079 - 343 43 03 - WWW.VDUZ.NL  
24 uur per dag bereikbaar ongeacht waar u verzekerd bent



## DE PELGRIM

## Maartprogramma De Pelgrim

Ruimte voor zingeving en spiritualiteit



werkdagen	07.00 uur	Ochtendgebed in de Veertigdagentijd
donderdagen	12.00 uur	Meditatieve middagviering
6 maart	13.30 uur	Meditatiebijeenkomst: Tekend meditatie
6 maart	19.30 uur	Workshop Aandachtig Leven II
8 maart	19.30 uur	Balijwandeling 'Dieren zijn mij lief'
13 maart	18.00 uur	1e Tafel van Hoop: 'Ik vertrek'
15 maart	20.00 uur	Innerlijke pelgrimage
20 maart	13.30 uur	Meditatiebijeenkomst: Beeldmeditatie
20 maart	19.45 uur	Meditatie en gebed
21 maart	18.00 uur	Terugblik Pelgrimage Egmond
25 maart	19.30 uur	Taizéviering in De Wijngaard
4 april	20.00 uur	Vorbereidingsavond Pelgrimage naar Maarssen

Wilt u ook onze digitale Nieuwsbrief ontvangen? E [info@depelgrim.nl](mailto:info@depelgrim.nl)40-dagen-project  
Vegan Church

In de vastentijd kennismaken met 22 vegan-lifestyle-bloggers, die hun levensverhaal en hun lievelingsrecept delen. Elke dag een praktische opdracht en een bijbelvers, op zondagen een korte gedachte op weg naar Pasen. Meelezen en mee-doen: W [www.veganchurch.nl](http://www.veganchurch.nl)

Ontmoetingsdag 14 april van 11.00-16.00 uur in De Pelgrim: bloggers, lezers, workshops, vegan lunch, viering en borrel; € 10, opgeven uiterlijk 1 april E [info@veganchurch.nl](mailto:info@veganchurch.nl)

## Paasactie World Servants

Net als vorig jaar verkopen wij weer overheerlijke paasproducten voor ons project. U kunt kiezen uit paasbrood met spijs, suikerbrood, paaseitjes, paaschocolade en roomboter paasboekjes. Bestellen via e-mail of deelnemers. Ophaal-data en -locaties volgen in de zondagsbrieven en natuurlijk op onze Facebookpagina!

E [world.servants.zoetermeer@gmail.com](mailto:world.servants.zoetermeer@gmail.com) F [nl-nl.facebook.com/worldservantszoetermeer](http://nl-nl.facebook.com/worldservantszoetermeer)

## Innerlijke Pelgrimage

Niet op 13 maar op 15 maart komen we bij elkaar om onze weg van omvorming voort te zetten. We houden even de pas in en zullen de 'traagheid' behandelen. Op onze weg naar de binnenkant van onze ziel is er altijd een zekere traagheid. Je valt soms terug, hoe kan dat? Soms is ineens alles duister. Het lijkt alsof God niet meer met je spreekt. We leren op deze avond los te laten.

## Terugkomdag

**Egmond-pelgrimage**  
Ook dit jaar kijken we terug op onze pelgrimage in het afgelopen jaar. Wat heeft het ons opgeleverd in ons leven? Natuurlijk koken Hans van der Bilt en Dick Sonneveld. Weer een bijzondere avond met verhalen en levensgeschiedenissen en de aanwezigheid van de Eeuwige. Ook kijken we vooruit naar de volgende pelgrimage naar Retraitecentrum De Spil in Maarssen van 31 mei tot 3 juni.

21 maart, 18.00 uur, Evoragroen 3

## 13 MAART

## Nieuw: Tafel van Hoop

In een serie van drie 'Tafels van Hoop' volgen we het legendarische verhaal van Mozes die zijn volk uit de slavernij leidde, door de woestijn naar het beloofde land. Op eigenzinnige wijze laten we ons inspireren door het verhaal, maar onze eigen ervaringen zijn net zo belangrijk. De Tafel van Hoop is een sfeervol, avondvullend programma met aandacht voor goed eten én voor je tafelenoten. De Tafel van Hoop is ook een oefening in delen:

- We delen eten, maar ook

verhalen over onze levensreis, onze dromen en obstakels.

- We delen inspiratie en hoop in oude verhalen en nieuwe rituelen.
- We vieren het leven: goed gezelschap, mooie gesprekken, lekker eten en muziek.

Schuif aan bij de eerste editie op dinsdag 13 maart, 18.30-21.30 uur! Volgende data: 24 april en 12 juni. 't Centrum, Frans Halsstraat 1 € 17,50 begeleiding: Maarten Goossensen en Jonathan Bartling, kok: Dick Sonneveld; aanmelden W [www.depelgrimzoetermeer.nl](http://www.depelgrimzoetermeer.nl)

## 4 APRIL

## Binnenkort: Pelgrimage naar Maarssen

Wil je tijd nemen voor bezinning, ontmoeting en ook lekker bezig zijn? Ga mee op pelgrimage! Een prachtige vierdaagse tocht van Zoetermeer naar Maarssen, waar we te gast zijn bij Retraitecentrum De Spil op het landgoed Doornburgh, tot voor kort bewoond door de zusters Kanunnikessen van het Heilige Graf.

Elke dag zullen we maximaal 25 kilometer wandelen of 50 kilometer fietsen. We overnachten bij gastkerken en gastgezinnen. Het bijzondere van

deze pelgrimage is dat je leert om je 'inner voice' te horen en met andere ogen naar zaken te kijken. Je leert je te verwonderen over alles wat je tegenkomt en te zien waar 'wat meer is dan jij' er was op jouw tocht door het leven. Een tocht voor jong en oud.

Idee om mee te gaan? Kom naar de voorbereidingsbijeenkomst op woensdag 4 april om 20.00 uur in De Pelgrim, Frans Halsstraat 3. Begeleiding: Hans van der Bilt en Dick Sonneveld

## VEERTIGDAGENTIJD

## Biddend op weg naar Pasen



De veertig dagen voor Pasen zijn voor de kerk van alle eeuwen een tijd van bezinning en gebed. Veertig slaat terug op het aantal dagen dat Jezus in de woestijn was voordat zijn bediening begon. Elia reist veertig dagen door de woestijn. Mozes bracht er veertig jaar (!) door. Telkens als in de Bijbel het getal veertig genoemd wordt, weten we dat er daarna iets bijzonders gebeuren zal. Wij nodigen je uit om tijdens de Veertigdagentijd elke werkdag van 7.00-7.30 uur in de Pelgrimagekerk samen te bidden. We zijn begonnen op woensdag 14 februari

en gaan door tot Goede Vrijdag. De meesten van ons hebben daarna nog goed de gelegenheid om naar school of werk te gaan.

Op de donderdag nodigen we vooral jongeren uit om mee te doen. Voor wie zo stoer is er vroeg bij te zijn, is er natuurlijk wat lekkers!

Wie geen gelegenheid heeft om naar het ochtendgebed te komen, kan natuurlijk in eigen huis en op eigen tijd mee bidden. Vraag dan het wekelijkse overzicht van onderwerpen via e-mail aan: E [matthe.vermeulen@kpnmail.nl](mailto:matthe.vermeulen@kpnmail.nl)

• Matthé Vermeulen

## HALTE 2717

## Maartprogramma Halte 2717

Inloop elke woensdag 9.00-17.00 uur in Bus 63 (Busken Huethove 63)

2 maart	15.00 uur	Senioren Actief: Doe mee! Crea en spelletjes
7 maart	10.00 uur	Pastoraal spreekuur
	10.30 uur	Schrijfcfé
	14.00 uur	Wandelen
14 maart	10.00 uur	Pastoraal spreekuur
	14.00 uur	Spellen
	18.00 uur	Buurtmaaltijd
21 maart	10.00 uur	Pastoraal spreekuur
	14.00 uur	Handwerken
	20.00 uur	Geloven in gesprek: 'Isa/Jezus in Koran en Bijbel'
28 maart	10.00 uur	Pastoraal spreekuur
	18.00 uur	Buurtmaaltijd

## GELOVEN IN GESPREK

## 'Isa/Jezus in Koran en Bijbel'

Wat is de betekenis van Isa/Jezus voor moslims en christenen? Hoe wordt er over hem verteld en geschreven in Koran en Bijbel? Korte inleidingen vanuit de moslimgemeenschap en vanuit de christelijke kerken, daarna is er tijd voor vragen en gesprek. Welkom!

21 maart, 20.00 uur, Busken Huethove 63 ('Bus 63')

Om mensen met een verschillende geloofsachtergrond met elkaar in contact te brengen worden er gesprekken georganiseerd in Bus 63. In dit buurtcentrum werken stichting Mooi, ID-college en samenwerkende kerken ieder

vanuit eigen identiteit en expertise aan sociale cohesie in de wijk Buytenwegh. Als kerken werken we samen in Halte 2717 (naar de postcode van Buytenwegh) en we concentreren ons op het thema 'zorg en zin'. Omdat er in de wijk mensen met diverse religieuze achtergronden wonen willen we het onderling begrip bevorderen door interreligieuze gesprekken te organiseren. Het accent ligt bij de dialoog islam - christendom en iedere geïnteresseerde is van harte welkom!



## PERRON

T 06 4096 0768 • W [www.perron-oosterheem.nl](http://www.perron-oosterheem.nl)

Alle activiteiten van Perron - voor kinderen, tieners, volwassenen - zijn te vinden op de website en via Facebook. De wekelijkse Perronmeetings staan vermeld op pagina 4.

## Perronactiviteiten

- Tienerclub Rock Solid: dinsdagavond van 19.00-20.00 uur
- Ontmoetingslunch: elke vrijdag vanaf 12.30 uur; er wordt een kleine bijdrage gevraagd
- Breiclub: elke twee weken op maandagmiddag van 14.00-16.30 uur E [breiclubosterkerk@gmail.com](mailto:breiclubosterkerk@gmail.com)
- Leesclub voor vrouwen: elke twee maanden E [leesclubperroncentrum@gmail.com](mailto:leesclubperroncentrum@gmail.com)

## Mensen van de Weg

Tien wandelingen: we stellen vragen, lezen verhalen over Jezus en praten met elkaar door in een open en zoekende sfeer. Iedereen kan ergens in groeien: je leert over jezelf, over anderen en over Jezus: 8 maart: 'Met wie ga ik om?' 22 maart: 'Mag ik er zijn?'

Start om 19.30 uur bij de Oosterkerk

## INLOOPHUIS ROKKEVEEN - DE REGENBOOG

Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur • Middagpauzedienst van 12.00-12.30 uur • Vierde vrijdag om 12.00 uur maaltijd



datum	voorganger	muziek	bijzonderheden
2 maart	Petra Vossegat	Hans Raaphorst	
9 maart	Ab de Raad	Aad Baak	pannenkoeken eten
16 maart	Marga Schipper	Jacques van Oosterom	opgave maaltijd
23 maart			maaltijd
30 maart	Dick Sonneveld	Jan van Vliet	

## GEBEDSMOMENTEN

## Oude Kerk

Elke maandag van 19.00-20.00 uur in Wijkgebouw Dorpsstraat 57.

## Oosterkerk

- Op woensdag 28 februari van 19.00-19.55 uur bidden we voor het diaconale werk, de bezinning in de lijdenstijd en voor vervolgde christenen.
- In verband met Biddag op 14 maart schuift het tweewekelijkse gebedsmoment een week door. Op woensdag 21 maart van 19.00-19.55 uur zullen we onder meer bidden voor de komende Paasvieringen in Oosterkerk en Perrongemeenschap, de maandelijkse Hart4U-diensten en het voorbereidingsteam, de gemeenteraad en de verkiezingen.

INLOOPHUIS  
DORP - OUDE KERK

Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur is Wijkgebouw Dorpsstraat 57 open voor een praatje, kop koffie of thee, tijdschrift of spelletje, of om er gewoon even 'te zijn'.

## OPEN KERK IN OOSTERHEEM

De Oosterkerk is elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur open als inloop- en stiltecentrum. Er is ook altijd iemand aanwezig voor een praatje of om samen een kopje koffie of thee te drinken.



## OPEN ICHTHUS

Ichthuskerk, Parkdreef 258 W [www.openichthus.nl](http://www.openichthus.nl)

- Op dinsdagmiddag 20 maart maken we lente-bloemstukjes en er kan ook gewandeld worden. Er staat een bus voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten. Van harte welkom! Let op: deze inloopmiddag wordt dus niet gehouden op de laatste dinsdag van de maand.

14.00-16.00 uur, Chagallruimte Ichthuskerk. Informatie: Jenny van den Berg T (079) 351 22 40 E [inloopmiddag@openichthus.nl](mailto:inloopmiddag@openichthus.nl)

- Iedere woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur koffie, thee en toegang gratis.

Jacqueline Gravestijn

T 06 - 1707 6184

E [welkom@openichthus.nl](mailto:welkom@openichthus.nl)

- Op woensdag 28 maart serveren we aansluitend aan de inloop van 12.15-13.00 uur een eenvoudige lunch met soep en een broodje. Wie wil kan lekker aanschuiven. Startbijdrage: € 1.



PASSIEPROJECT 'MEMBRA'

# Expressieve lijdenscantates in muziek, zang en beeld

**INTERVIEW** • Dirigent Johan van Oeveren en beeldend kunstenaar Aran van der Giessen zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Terwijl koor en orkest op zaterdag 17 maart in de Oude Kerk zeven lijdenscantates 'Membra Jesu Nostri' van Dietrich Buxtehude uitvoeren, zal Aran live de muziek en tekst tot een schildering verwerken.

Zowel voor dirigent als kunstenaar is deze samenwerking nieuw: een experiment waar beiden vol verwachting naar uitkijken.

### Lichamelijke liederen



Johan vindt de zeven Membra-cantates bijzonder. 'Buxtehude zette de lijdensgedichten van Arnulf van Leuven (begin

dertiende eeuw) op muziek. Deze gedichten bezingen het lichaam van Christus aan het kruis, van zijn voeten, knieën en handen tot zijn zijde, borst, hart en gezicht, aan de hand van teksten uit het Oude Testament. Zo zijn dit heel lichamelijke liederen geworden!'

### Mee in de beweging

Johan neemt de eerste cantate onder de loep: *Ad pedes* – Bij de voeten. 'Hij kiest hier de tekst van Nahum 1:15: 'Daar over de bergen snelt een vreugdebode. Hij kondigt vrede aan.' In de muziek hóór je hier het rennen van de voeten. Het is een en al snelle beweging.'

**'Je hóórt hier het rennen van de voeten'**

Hoe kun je dat als schilder weergeven, zulke beweging, ritme en toonverschillen? Aran: 'Die beweging kan ook op een schilderij te zien

zijn! In de manier waarop ik mijn penseel hanteer, ga ik mee in de beweging van de muziek, een langzame, brede strook of juist een heel beweeglijke manier van schilderen.'

### God loven

Voor Aran is schilderen een manier om God te loven. 'Zoals je God kunt loven met muziek, liederen en gebeden, zo loof ik God met mijn schilderen. Ik doe dit ook regelmatig in mijn kerk, vooral tijdens de aanbidding. Dat is een onderdeel van de viering waarin God wordt geloofd, met zingen en bidden. Dan sta ik vooraan en ik laat mij door de Geest inspireren om te schilderen, net als de zangers en bidders.'



**'Ik laat mij door de Geest inspireren'**

### Creatief gebeuren

Bij deze samenwerking met Cantica is het voor Aran de uitdaging om zich op het moment van de uitvoering volledig over te geven aan de muziek en de liederen van koor en orkest. 'Ik bereid me niet uitgebreid voor. Ja wel iets, hoe ik het doek indeel, en ik lees misschien de teksten nog even door. Maar ik vertrouw erop dat ik me op dat



### 17 MAART

**Expositie - concert en 'levend' schilderen**  
Het Passieproject van het Christelijk Vocaal Ensemble Cantica en ARAN Arts vindt plaats op zaterdag 17 maart in de Oude Kerk. 's Middags is er een expositie, waarbij de beeldend kunstenaar aanwezig is. Ondertussen werken koor, orkest en solisten toe naar de muzikale uitvoering in de avond. Het multiculturele gedeelte van 'Membra: middeleeuwse passie in barokmuziek en moderne schilderkunst', waarbij Aran van der Giessen zich live laat inspireren door muziek en tekst, vindt plaats na de pauze. Voor de pauze worden werken uitgevoerd van Buxtehude, Byrd, Kuhnau en Monteverdi.

17 maart, Oude Kerk  
Expositie: 14.00-17.00 uur  
Concert met beeldexpressie: 20.15 uur, Oude Kerk; € 17,50  
W [www.cvecantica.nl](http://www.cvecantica.nl)

moment kan openstellen en het kan laten gebeuren.' Johan sluit daarbij aan: 'Voor een koor is het eigenlijk toch ook zo. Wij bereiden ons wel voor natuurlijk, qua techniek. Maar het creatieve gebeuren zelf, is ook iets van inspiratie, op dat moment van uitvoeren voor een publiek. Dan moet het gebeuren! Daarbij is ook belangrijk wat voor publiek er zit. Ik zie dat mensen soms enorm worden geraakt door de muziek en de liederen. Dan is ook daar de inblazing van de Heilige Geest.'

• Mieke Brak



## KERK MUZIEK

### Wereldlijke oorsprong

In mijn vorige column heb ik het gehad over 'seculiere' muziek die afgeleid is van kerkmuziek. Dat muziek vanuit de kerk zijn weg vindt in het concertcircuit, doet natuurlijk automatisch de vraag rijzen of het andersom ook gebeurt. Voor de hand liggen de Top 2000-diensten, maar er zijn verrassender voorbeelden. Wat te denken van de Passie- en Paas-oratoria die in deze periode overal in het land ten gehore worden gebracht?

### 'Geestelijke' inhoud

Toen in de barokperiode de opera ontstond, kwam er tegelijkertijd de 'kerkelijke' variant mee: het oratorium. Waar bij een opera gekostumeerde acteurs het verhaal tegen een decor brengen, wordt er in een oratorium niet geacteerd. Het verhaal

wordt (zingend) verteld door een verteller, die ondersteund wordt door een orkest, zangsolisten en een koor. Een oratorium hoeft geen 'geestelijke' inhoud te hebben, maar als het lijdensverhaal van Christus centraal staat spreken we van een 'passie'. Denk aan de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach.

### Misverstand

Vaak wordt beweerd dat er ook (Geneefse) psalmmelodieën zijn die gebaseerd zijn op volksliederen. Dit is echter een zeer hardnekkig misverstand. Reformator Johannes Calvijn was van mening dat de muziek voor de eredienst wezenlijk verschilde van de volksmuziek. Wel zijn er bij enkele psalmen melodieën gebruikt van gregoriaanse gezangen of bekende hymnen.

In 1495 schreef Heinrich Isaac het lied 'Innsbruck, ich muss dich lassen', wat al snel omgewerkt werd tot 'O Welt, ich muss dich lassen'. Onder andere Bach heeft dit koraal meermalen gebruikt. Lied 577 'O wereld, zie uw leven' is tekstueel een vrije bewerking van dit lied, maar de melodie is nog steeds die van Isaac.

### Orgel in de arena

Niet iedereen zal op de hoogte zijn van het opmerkelijke feit dat het orgel, nu het meest sprekende voorbeeld van een kerkelijk muziekinstrument, in de Romeinse tijd onder andere gebruikt werd om het volk te vermaken in de arena's. Dezelfde arena's waarin ook christenen werden omgebracht vanwege hun geloofsovertuiging.

• Arie Vooijs

## AGENDA

Alle culturele activiteiten met verwijzingen staan ook op [www.kerkinzoetermeer.nl](http://www.kerkinzoetermeer.nl)



**Stichting Concerten**  
Oude Kerk Zoetermeer

**Lunchpauzeconcerten**  
Elke woensdag 12.45-13.15 uur

**7 maart** Eke Simons en Anita Tomasevich – vierhandig piano

**14 maart** Ronald de Jong – orgel en klavecimbel

**21 maart** Laura Rafecas en Rodrigo Robles – viool en piano

**28 maart** Dani Luca – piano

Toegang gratis; deurcollecte  
W [www.concertenzoetermeer.nl](http://www.concertenzoetermeer.nl)

### 24 MAART

#### Johannes Passion

**OOSTERKERK-CKC** • Op zaterdag 24 maart voert Johan van Oeveren met een projectkoor van CKC en Cantica Bachs indringende 'Johannes Passion' uit. Medewerking is er van solisten David van der Braak (evangelist), Luc Ket (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Walther Deubel (tenor), Yonathan van den Brink (bas) en het Collegium Instrumentale Eindhoven.

20.00 uur, Oosterheemplein 320  
€ 15, kaarten te koop via koorleden, bij Ichthusboekhandel De Goede Herder, Dorpsstraat 74 en op 24 maart aan de zaal W [www.ckc-zoetermeer.nl](http://www.ckc-zoetermeer.nl) en [info@podium320.nl](mailto:info@podium320.nl)

### 25 MAART

#### Barok Passieconcert

**ADVENTSKERK** • Passieconcert – in de kamermuziekserie Dolce & Soave elke vierde zondagmiddag – door het Ars Baroca Ensemble bestaande uit vocalisten en instrumentalisten van (semi-)professioneel niveau. Het lijdensverhaal wordt in vrije bewoordingen verteld als leidraad voor stemmige passiemuziek van allerlei componisten uit de baroktijd. De koralen kunnen door iedereen worden meegezongen.

25 maart, 14.00 uur, Adventskerk  
volwassenen € 5 incl. consumpties  
kinderen gratis E [haverha@casema.nl](mailto:haverha@casema.nl)

### 24-31 MAART

#### Expositie 'Pesach'



**OUDE KERK** • In de Stille Week zullen schilderijen van kunstenares Nelleke Tak (Oosterkerkgemeente) in de Oude Kerk tentoongesteld worden, die gaan over de joodse viering van het Pesachfeest.

De joden vierten hun bevrijding uit het land van de slavernij en dood, Egypte, en hun uittocht naar het beloofde land. Het belangrijkste van Pesach is de viering van de Seidermaaltijd, met de familie aan tafel. Nelleke heeft daarvan een aantal schilderijen gemaakt, waarmee ze het boekje *Een lam voor mij. Geheimen over Jezus ontdekt* in het Pesachfeest illustreerde, deel 1 in de serie 'Vieren wat je vierten kunt'. Nelleke schildert vooral bijbelse motieven. In haar werk is dus veel herkenbaar. Haar schilderijen zijn van een kleurrijke

### 14 EN 28 MAART

#### Regenboogconcerten

► **Muziktalent in De Regenboog**  
De jonge talentvolle Zoetermeerse cellist Alexander Warenberg (1998) speelt samen met pianiste Yang Yang Cai een programma met sonates van Rachmaninow, Debussy en Sjostakovitch.



14 maart, 20.15 uur, De Regenboog; € 15, tot 25 jaar € 5  
houders Zoetermeerpas gratis

#### ► 'Choral Passion' van Distler

Op 28 maart zingt het Voorburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Marijke van Klaveren de 'Choral Passion' van Hugo Distler in het kader van de jaarlijkse Passieconcerten op de woensdag voor Pasen, verzorgd door de Stichting Regenboogmuziek. De Choral Passion is een vijfstemmig koorwerk, gecomponeerd in 1932, dat in zeven strofen de tekst volgt van het 17e-eeuwse koraal van Sigmund von Birken: 'Jesu deine Passion will ich jetzt bedenken'.

20.15 uur, toegang vrij  
collecte bij de uitgang  
W [www.regenboogmuziek.nl](http://www.regenboogmuziek.nl)

### 31 MAART

#### Passie-Paasconcert 'Van liefde ongekend'

**HAZERSWOUDE-DORP** • Christelijk Regiokoor Adoramus onder leiding van Peter Burger op Stille Zaterdag in de Hervormde Dorpskerk van Hazerswoude-Dorp met medewerking van Jaap Kramer – solist en piano, Kees de Bruin – orgel, Elsemarieke den Hartogh – dwarsfluit, Diana Abspoel – hobo en strijkersensemble Che Vanno. Uitgevoerd worden onder andere de Passiecantate 'Lam Gods' en de Paascantate 'Christus is waarlijk opgestaan'. Naast koorzang en muzikale intermezzo's is er ook samenzang.

20.00 uur, Dorpsstraat 64  
Hazerswoude-Dorp; € 12,50  
12 jaar gratis; T 06 - 1492 1195  
(Evelien de Gier) E [adoramus30@hotmail.com](mailto:adoramus30@hotmail.com) W [www.adoramus-christelijkregiokoor.nl](http://www.adoramus-christelijkregiokoor.nl)

schoonheid met een boodschap om over na te denken. De moeite waard om te komen kijken.

### Openingstijden

Zaterdag 24 maart en zaterdag 31 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Ook rondom de zondagmorgen dienst, de bijeenkomsten in de Stille Week en het Lunchpauzeconcert, steeds een half uur voor en na:

- Palmzondag 25 maart eredienst 10.00-11.30 uur
- dinsdag 27 maart Passieavond 19.30-20.30 uur
- woensdag 28 maart Lunchpauzeconcert 12.45-13.15 uur
- Goede Vrijdag 30 maart: 19.30-21.00 uur



LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

WO 28 FEBRUARI (Ps 139)

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, leid mij over de weg die eeuwig is.

DO 1 MAART (Fil 3:12-21)

Paulus schreef: Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af.

VR 2 MAART (Apg 1:1-8)

Jezus Christus is de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, hij heeft ons lief en heeft ons van onze zonden bevrijd.

ZA 3 MAART (2 Tes 3:1-5)

Paulus schreef: De Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

ZON 4 MAART (1 Kor 1:22-25)

Paulus schreef: Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de volken een dwaasheid. Maar voor ons is Christus Gods kracht en wijsheid.

MA 5 MAART (Ef 2:1-10)

God heeft ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt.

DI 6 MAART (Mc 3:13-19)

Jezus riep bij zich wie hij wilde. Hij stelde er twaalf aan, met de bedoeling dat ze hem zouden vergezellen, en uitgezonden zouden worden met de macht om demonen uit te drijven.

WO 7 MAART (Jz 30:18-21)

De Heer zal zich over jullie ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.

DO 8 MAART (Ez 20:40-44)

De Heer zegt: Wanneer ik jullie heb weggeleid bij de volken waartussen jullie nu leven, zullen jullie mij met vreugde vervullen. Door jullie zal ik de volken laten zien dat ik heilig ben.

VR 9 MAART (1 Pe 1:22-25)

Petrus schreef: U bent opnieuw geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.

ZA 10 MAART (Mc 10:2-16)

Jezus zegt: Laat de kinderen bij me komen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

ZON 11 MAART (Joh 9:1-41)

Jezus vroeg de blingeborene die door hem genezen was: "Geloof je in de Mensenzoon?" "Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven," zei hij. "U kijkt naar hem en u spreekt met hem," zei Jezus.

MA 12 MAART (Jz 44:1-4)

Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

DI 13 MAART (Lc 1:46-55)

Maria zei: Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder.

WO 14 MAART (2 Kor 8:1-4)

Paulus schreef over de eerste christelijke gemeenschappen: Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig.

DO 15 MAART (Ez 18:21-32)

De Heer zegt: De dood van een mens geeft me geen vreugde. Kom tot inkeer en leef!

VR 16 MAART (Jz 50:7-9)

Hij die mij recht verschaft is nabij. God, de Heer, zal mij helpen – wie zal mij dan veroordelen?

ZA 17 MAART (1 Pe 5:5-11)

Stel u tegen de verleider teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

ZON 18 MAART (Joh 11:1-45)

Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.

MA 19 MAART (Rom 4:18-25)

Paulus schreef: Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd.

DI 20 MAART (Ps 145)

Betrouwbaar is de Heer in alles wat hij zegt, heel zijn schepping blijft hij trouw. Een steun is de Heer voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt hij op.

WO 21 MAART (Lc 5:29-32)

Jezus zegt: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.

DO 22 MAART (1 Kor 1:1-9)

Paulus schreef: Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.

VR 23 MAART (Jr 32:37-41)

De Heer zegt: Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren.

ZA 24 MAART (Jl 2:12-13)

De Heer zegt: Keer terug tot mij met heel je hart. Keer terug tot de Heer, uw God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw.

ZON 25 MAART (Fil 2:1-11)

**PALMZONDAG**  
Christus nam de gestalte aan van een slaaf. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.

MA 26 MAART (Mt 10:38-39)

Jezus zegt: Wie zijn leven geeft omwille van mij, die zal het vinden, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

DI 27 MAART (2 Kor 5:13-17)

Christus is voor allen gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en is opgewekt.

WO 28 MAART (Rom 8:31-39)

Paulus schreef: Dood noch leven, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus.

DO 29 MAART (Joh 12:20-30)

Jezus zegt: Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

VR 30 MAART (Ef 2:13-18)

**GOEDE VRIJDAG**  
Christus is onze vrede, hij die de muur van vijandschap tussen de volken heeft afgebroken en hen door het kruis in één lichaam met God verzoende.

ZA 31 MAART (1 Pe 3:18-22)

Naar het lichaam werd Christus gedood maar naar de geest tot leven gewekt. Zo is hij gegaan om het evangelie te verkondigen aan hen die destijds zich niet lieten overtuigen.

BIJNA THUIS HUIS

Veel doen met heel weinig!

**INTERVIEW** • 'Het is mooi om met heel weinig zoveel te kunnen doen. Dat beleef je in het hospice in Zoetermeer, ook wel het Bijna Thuis Huis genoemd', zegt Joop Kappeyne van de Coppelio (80). Hij is er al veertien jaar vrijwilliger.



'In deze wereld moet je klaar staan voor je medemens. Juist in een hospice kun je zoveel doen voor mensen in de kwetsbare situatie aan het eind van hun leven. Het allerbelangrijkste is dat je 'er bent' voor de bewoner. Respect voor de mens, een luisterend oor. Handelend optreden als dat wordt gevraagd. Daar draait het om.' Je moet je diensten nooit opdringen, maar aanbieden. 'Je moet je realiseren', zegt Joop, 'dat je ook het wegvallen van de zelfstandigheid van mensen moet opvangen.' Daar hebben zij het vaak moeilijk mee.

**'Respect, een luisterend oor, handelend optreden. Daar draait het om'**

**Masseren**

Faciliteren is een begrip dat tijdens het gesprek vaker wordt genoemd. Als vrijwilliger zorg je dat de verpleegkundigen van Buurtzorg hun werk goed kunnen doen, vaak door hen een handje

te helpen. Verder moeten er allerlei hand- en spandiensten worden verricht: familie opvangen, zorgen voor een kopje koffie of thee, bedden verschonken, maar ook in de keuken helpen met het verzorgen van ontbijt en lunch. Joop heeft lang geleden een cursus ontspanningsmassage gevolgd. Sommige bewoners vinden het heel plezierig als ze gemasseerd worden. Het geeft mensen vaak verlichting van pijn en stijfheid. Joop kan zo het indertijd geleerde in de praktijk brengen. Vrijwilligers krijgen een training voor ze aan hun werk beginnen. Verder worden er van tijd tot tijd bijscholingsbijeenkomsten georganiseerd. Een vrijwilliger draait in beginsel twee keer vier uur dienst per week, tussen 7.00 en 23.00 uur. In de nacht is er een beroepskracht aanwezig.

**Nieuw voorziening**

Het Bijna Thuis Huis is gevestigd aan de Vaartdreef naast verzor-

gingshuis 't Seghe Waert. Maar nog dit jaar zal het nieuwe hospice aan de Schoolstraat worden opgeleverd. De bewonerscapaciteit kan daarmee worden verdubbeld van drie naar zes. Overigens komt er ook een buurtzorgpension met in totaal 24 bedden. Een prachtige nieuwe voorziening voor Zoetermeer.

**Zoveel voldoening**

'Moet je geen achtergrond in de zorg hebben?', vraagt ik Joop. Hij lacht: 'Nee hoor, ik ben jurist van mijn vak, maar ik denk dat ik mijn rol heel redelijk kan spelen. Kennis en vaardigheden die je nodig hebt, worden je bijgebracht als je die zelf niet automatisch al met je meebrengt.' Zolang Joop de fysieke en mentale kracht heeft, gaat hij door met dit werk. 'Het geeft je zoveel voldoening om deze mensen te ondersteunen.'



Na de verhuizing zullen er meer vrijwilligers nodig zijn. Interesse en meer informatie? T (079) 347 89 27 W www.hospicezoetermeer.nl

• Fien Meiresonne

**JOBHULPMAATJES**

Gratis workshops voor werkzoekenden in Zoetermeer



Op woensdag 14 maart start JobHulpMaatje Zoetermeer met een JobGroup-ronde: zeven gratis workshops voor mensen die moeite hebben om aan betaald werk te komen.

In een JobGroup krijg je in zeven bijeenkomsten meer duidelijkheid over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. De bedoeling is om ervaringen uit te wisselen en elkaar een stap verder te helpen. Einddoel: jezelf kort en aansprekend presenteren: wie je bent, wat je kunt en waar je naar op zoek bent. Na afronding van de workshops kunnen deelnemers meedoen met een gratis individueel coachingstraject. Een JobHulpMaatje is een gecertificeerde en opgeleide vrijwilliger

die graag naast een werkzoekende staat. Een maatje biedt mentale en praktische ondersteuning en denkt mee over mogelijkheden om (on)betaald werk te vinden. Een maatje gaat samen met jou op ontdekkingstocht. Wat zijn jouw talenten, wat is (passend) werk? Je werkt zelf actief mee met thuisopdrachten en door te solliciteren.

Aanmelden kan direct bij JobHulpMaatje Zoetermeer T 06 - 2468 9649 (Flip Bakker) of T 06 - 2168 1988 (Marius Cusell) E info@jhm-zoetermeer.nl

UITGELEZEN

Bijzondere kinderen

Soms krijg je een boek in handen, waarbij je al lezend het gevoel krijgt dat je je eigen verhaal leest. Dat overkwam mij bij het lezen van 'Hete thee en drie klontjes suiker'. Een verhaal dat je in het eerste deel meeneemt in het leven van het gezin van de schrijfster, met twee autistische zonen. Treffend beschrijft ze hoe ingewikkeld het leven voor haar twee jongens is en wat er met haar zelf gebeurt in de onophoudelijke strijd tegen het autisme. Een strijd die uiteindelijk leidt tot een burn-out en een ernstige psychotische depressie waarvoor zij wordt opgenomen. In het tweede deel beschrijft zij de weg terug uit deze depressie.

**Onvoorwaardelijke liefde**

Mij treft in het verhaal de onvoorwaardelijke liefde waarmee de moeder schrijft over de jongens Jozef en Boaz. En hoe zij, ondanks haar boosheid, haar vloeken, haar teleurstelling, haar verbittering, steeds terugkeert in de geborgenheid van God en blijft vertrouwen op God, die deze kinderen aan haar heeft toevertrouwd. Hoe ze God blijft danken voor haar bijzondere kinderen. Hoewel het soms geschreven is in taal waarmee calvinistische protestanten niet zo vertrouwd zijn, pakte het boek mij om bovenstaande reden. Met God eeuwig aan elkaar verbonden, zo ervaart de schrijfster haar

Netty Dijkstra-Geuze, 'Hete thee en drie klontjes suiker. Verhalen en gedichten over autisme', Jongboek/eigen beheer, december 2017, 132 blz., € 15



kinderen bij de geboorte. En zo blijft zij dat ervaren, dwars door alle moeite en zorgen heen. Een boek dat de moeite waard is om te lezen. Het geeft een helder inzicht in de dagelijkse moeite en strijd waarmee ouders met kinderen met autisme en deze kinderen zelf te maken hebben.

• Aafke Halma

Advertentie

**Gebroeders Huurman een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen**

Bouwbedrijf | Gebroeders  
**Huurman**

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

[www.gebrhuurman.nl](http://www.gebrhuurman.nl)

Kwaliteits Zekerheid Service Garantie